



OLAT NIEUWS

CLUBBLAD VAN WSV OLAT • JAARGANG 35 • NUMMER 12 • DECEMBER 2009



Laatste clubreis van 2009



Zeeuwse Bevrijdingstocht



Verder op de E8



Belevissen op de Camino

OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967 te Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-organisatie Nederland
Aangesloten bij: KNAU en NFV (IVV)



ADRESSTICKER

*Natte broekspijpen,
druipende haren –
ja, de eerste uurtjes
in Maarheeze was het
soms afzien. Gelukkig
stond daar op z'n tijd
een lekker warm drankje
tegenover, zoals in deze
oude boerenschuur.*

REDACTIE OLAT NIEUWS

Mirjam Kies, Wil Jacobs, Rinda Scheltens,
Maria Stortelder en Ad van Asten (tekst)
Noud Wijn, Jo Lepoutre (fotografie, archivering)
Angélique van Deursen (webmaster: website@olat.nl)
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

Vormgeving & coördinatie blad: Mirjam Kies
Advertenties & coördinatie website olat.nl:
Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

Inleveren kopij: t/m 3^e zondag van de maand
Scheidingsstraat 50, 5615 KN Eindhoven
olatnieuws@onsneteindhoven.nl
info redactie algemeen: 040 2550 342

Ledenadministratie & abonnementen
Jet vd Bersselaar-Dreesen
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
De Regent 286, 5611 HW, Eindhoven
040 252 4404, jet.dreesen@gmail.com

Verzending

Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof

Druk

Ton Niëns, Weert

INHOUD OLAT NIEUWS 2009 - 12

Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Grenzeloze tocht; Winterseries	4-5
Onze jarigen; Ledenadministratie <i>Jet van den Bersselaar</i>	6
Van de bestuurstafel <i>Kees van Vesseem</i>	7
Schitterende ochtendmist in Waalre <i>Rinda Scheltens</i>	8
Vooruitblik Grenzeloze Tocht <i>Mirjam Kies</i>	8
Fotoreportage winterserietocht Maarheeze <i>Noud Wijn</i>	9
Humoristen achterin de bus <i>Toine van Os</i>	10-11
Clubreis Zoutleeuw in foto's <i>Mirjam Kies</i>	12
LPS: clubkampioenschap, stand & agenda <i>Ad van Asten</i>	13-15
LPS: agenda & uitslagen <i>Hans de Vries</i>	16
Een ouderwetse 10 km <i>Paul Koks</i>	17
Bossche 100 snel uitverkocht <i>Mirjam Kies</i>	17
E8 vrijwel onbekend bij oosterburen <i>Henri Floor</i>	18-20
Dubbel feest Ad Leermakers <i>Mirjam Kies</i>	21
Afzien bij Zeeuwse Bevrijdingstocht <i>Mirjam Kies</i>	21
Prikbord <i>Mirjam Kies</i>	22
De Camino, van St.-Jean-Pied-de-Port tot Leon (2) <i>Peter van de Ven</i>	23-28

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Zie ook onze website: www.olat.nl

Opiniërende stukken kunnen afwijken van de mening van het OLAT-bestuur. Het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gepubliceerde advertenties in het clubblad van wandelsportvereniging OLAT.

HET BESTUUR VAN OLAT

Voorzitter

Joop Wesseling
De Turfkamp 6, 5258 EN Berlicum
073 503 33 22
joopwesseling@hetnet.nl



Secretaris

Gerrit van Baal
Louise de Colignystraat 14,
5616 ER Eindhoven
06 44 58 86 65
gerritvanbaal@hetnet.nl



Bestuurslid

Toon van Wordragen
J. v. Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495 53 77 75
toon.van.wordragen@gmail.com



Bestuurslid

Ad van Asten
Lupinelaan 27, 5691 WC Son
0499 47 37 67
a.asten1@chello.nl



Penningmeester

Jos van den Bersselaar
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
040 252 44 04
j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl
Bank (OLAT) 13.82.11.736, giro (OLAT) 17.75.156
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven



Vice-voorzitter

Boetje Huliselan
Kerkweg 39, 5266 BA Cromvoirt
06 13 17 65 18
boetjelsa@planet.nl



Bestuurslid

Kees van Vesseem
Diepmeerven 112, 5646 HC Eindhoven
040 211 04 13
keesvanvesseem@tiscali.nl



Bestuurslid

Ad Verbakel
Pastoor Bogaertsstraat 12, 5469 EZ Keldonk
0413 21 21 61
adverbakel@home.nl



OLAT COMMISSIES

Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Boetje Huliselan (bestuursafgevaardigde en voorz.),
Piet van der Ree (secr.), Henk Plasman (lid), Paul
Canters (lid), Pierre Emans (asp. lid), Hans de Vries
(wedstrijdsecr.), 06-20133971, havries@capgemini.com
Stationsweg 136, 5611 BZ Eindhoven

Winterserie

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (parkoersen), Fonny
van Buul (startbureau), Piet van Buul, 06-29378256 en
Willem Schoonhen, 06-48783069 (verzorging)

Clubreizen

Toon van Wordragen (coördinator)
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495-537775; toon.van.wordragen@gmail.com
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Boumans

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (secretariaat), 040-2552742,
Diephuisstraat 24, 5652 PA Eindhoven,
kwdagen@dielesen.demon.nl
Joop Wesseling (voorz), Hein Lenders, Ad Verbakel,
Jos vd Bersselaar, Toon van Wordragen

Wandelen op Dinsdag

Piet van de Zande (coördinator), 040-2263198
Mieke van Boxtel, 0411-622188
Kees van Iersel, 0411-621706
Truus Kusters, 0478-541276
Kees van Vessem (bestuursafgevaardigde)

Rooise Wandelingen

Betsie van Mil, 0413-475454
Marinus van Roosmalen, 0413-475467

Rooise Avondvierdaagse

Betsie van Mil, 0413-475454
Marinus van Roosmalen, 0413-475467

Wandelwegen

Jan van Berkel (Airbornepad)
Bert van Rooij (H. Hendrikpad)
Theo Beelen (Graaf van Hornepad)
Ad Verbakel (Peellandpad)
Joop Wesseling (algehele coördinatie)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 sept. indienen

OVERIG

Boetiek & verkoop wandelgidsen

Hetty van Wijk-Verberne, 040-2812060
Janet van Gennip, 040-2415802

OLAT-verzorging

Piet van Buul (coördinator), 06-29378256
Willem Schoonhen, 06-48783069

Overnachting Vierdaagse

Hein Lenders, 06-12074473; giro 2608214

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

BIJ JOOP AAN TAFEL

Joop en Mirjam gaven ons, in het vorige clubblad, een mooie kijk op de gang van zaken bij OLAT tussen de bedrijven door. Zo zie je meteen dat het een teamspel is om de zaken goed op de rit te houden. Dat maakt het vrijwilligerswerk bij onze club juist zo aantrekkelijk.

Joop toont zich vanmorgen aangenaam verrast over het feit dat er nu toch een veelbelovende kandidaat is opgedoken voor een vrijkomende plek binnen ons bestuur. Verder werd er op onze wandeldag in Maarheeze serieuze belangstelling getoond om mee te helpen in de verzorging tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Maar – zegt Joop: er is veel te doen en daarom blijven wij aandringen op zoveel mogelijk ondersteuning. Niet voor niets stellen wij in ons jaarboekje dat service aan de wandelaars bij OLAT hoog in ons vaandel staat. En daar hebben wij 'iedereen' bij nodig.

Met 784 wandelaars op een druilerige zondag zijn we niet ontevreden; het weer hebben we immers niet in eigen hand. En het belangrijkste: iedereen was weer onder de indruk van het parcours.

Vorig jaar introduceerde wij 'de vrijwilliger van het jaar'; daarin zien wij iemand die op de achtergrond bij OLAT de organisatie tot steun en toeverlaat is, welke dan ook. Joop zit klaar aan de telefoon om die persoon (of groep) te noteren voor een bloemetje tijdens onze jaarvergadering. Dus commissies, deze oproep is aan jullie gericht.

Ons bestuur gaat nu de balans opmaken over het afgelopen jaar en richt zich direct op de organisatie van de activiteiten die we hebben aangekondigd in ons jaarprogramma voor 2010.

Maar dat is nog niet alles. Wij kijken ook naar de toekomst van onze club. Brainstormen, zoals Kees dat noemt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de locatie van ons jaarlijkse prestatie- en wedstrijd-evenement. Uit alles blijkt dat Olland in de zeer nabije toekomst niet meer de geschikte plek zal zijn. Dat is jammer, want we willen onze afkomst natuurlijk niet verloochenen. Boetje is hard bezig om een goede oplossing te vinden. Wij houden u op de hoogte.

Bijna is er weer een jaar aan ons voorbij gegaan. Wij hebben genoten tijdens onze evenementen en daarbij steeds met volle waardering aan onze vrijwilligers gedacht. Immers, zonder deze mensen houdt het op. Wij zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een wandelclub die meetelt in het land en die dankzij haar vrijwilligers een goeie naam te verdedigen heeft. Laten wij dit jaar afsluiten met de wens dat ook de toekomst voor onze vereniging nog steeds iets moois in het verschiet heeft.

Wij wensen jullie allen een mooie jaarwisseling.

-AvA-

ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel en Toon van Wordragen



WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé – meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg – is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen, hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet. Deelname is voor eigen risico. Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

Informatie:

Piet van der Zande	040 - 2263198	pvdzande@zonnet.nl
Mieke van Boxtel	0411 - 622188	acvanboxtel@home.nl
Kees van Iersel	0411 - 621706	kees.van.iersel@home.nl
Truus Kusters	0478 - 541276	h.h.kusters@home.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
15 dec	Rondje Trappist	Proeflokaal Koningshoeven, 013-5722650 Eindh.weg 3, 5056 RP Berkel-Enschot
29 dec	<i>NB: géén wandeltocht</i>	<i>i.v.m. Grenzeloze Tocht daags tevoren</i>
2010		
12 jan	Eindhovenens Achtertuin	Hut van Mie Pils, 040-2212892 Leenderweg 1, 5583 TC Aalst
26 jan	Rondje 't Gommelen	Café 't Gommelen, 013-511322 Biezenmortelsestr 1, 5074 PD B'mortel
09 feb	Daatjes Hoeveroute	Daatjes Hoeve, 0495-697319 Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert
23 feb	Gr. & Kl. Beerzeroute	Café De Zwaan, 013-5141266 Hoogdijk 32, 5091 CH Middelbeers
09 mrt	De Utrecht in Brabant	Café-zaal Dorpzicht, 013-5091209 Dorpsplein 2, 5094 GJ Lage Mierde
23 mrt	Overloonse duinen	Museumzicht, 0478-649029 Museumpark 5a, 5825 AM Overloon



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt er in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van ca. 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode.

Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
't Riethof	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA

Datum	Startpunt
08 dec	De Beckart
15 dec	Riethof
22 dec	Oud Rooy
29 dec	Vresselse Hut
05 jan	Den Toel
12 jan	De Beckart
19 jan	Riethof
26 jan	Oud Rooy
02 feb	Den Toel
09 feb	De Beckart

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

Informatie:

Betsie van Mil	0413 - 475454
Marinus van Roosmalen	0413 - 475467





GRENZELOZE TOCHT

Dit jaar voor de 18^e keer organiseren OLAT en haar Belgische zusterclub Milieu 2000 uit Lommel weer de GrenzeLoze Tocht. Deze kan in twee richtingen gewandeld worden, waarbij ook nog keuze is uit een kortere en een langere route zodat iedereen zijn eigen afstand kan bepalen. Tussen de Nederlandse en de Belgische startlocatie rijdt bovendien een pendelbusje.

De route voert o.a. door de bossen bij Luyksgestel en het Lommelse natuurgebied de Sahara en wordt al naar gelang de looprichting aangegeven met rode of gele pijlen. Op de startlocaties en onderweg zijn tegen betaling consumpties verkrijgbaar. In het sportstadion van Lommel is een grote rust met horeca- en toiletvoorzieningen. Als herinnering aan de tocht ontvangt u een speciale sticker voor uw wandelboekje.

Datum: maandag 28 december 2009

Startplaatsen:

Nederland: Cambiance De Zwarte Bergen
Zwarte Bergendreef 1
5575 XP Luyksgestel

België: Parochiezaal Heide-Heuvel
Heide z/n
3920 Lommel/Heide-Heuvel

Afstanden: 12- 15 - 24 - 27 - 30 km

Starttijden: 8.00 - 11.00 uur 24 - 27 - 30 km
8.00 - 14.00 uur 12 - 15 km

Pendeldienst: met muntjes à € 1,00 per persoon, per rit.

Informatie: OLAT: 073 - 5033322
grens@olat.nl

Milieu 2000: (vanuit Nederland) 0032 - 11541584



WINTERSERIES

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen. Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

Startbureau vanaf 07.15 uur geopend voor koffie
vanaf 07.30 uur inschrijven
om 17.00 uur gesloten

Afstanden	Starttijden (gewijzigd per 1 jan. 2010)
30-40 km	08.00-09.00 uur
10-15-20 km	08.00-12.30 uur
60 km	07.00-07.30 uur (alleen in maart)

Inschrijfgeld:	10 km	€ 2,50
	15 km	€ 3,00
	20 km	€ 3,50
	30 km	€ 4,00
	40 km	€ 4,00

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting OLAT-leden € 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart.
Korting Bondsleden € 0,50 op vertoon lidmaatschapskaart.
Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.
Herinneringen zijn te koop in het startbureau.

Informatie: 073 5033322
winter@olat.nl

AGENDA

Zondag 17 januari 2010 **Moergestel**
Restaurant/Partyboederij 't Draaiboompje
Hild 1, 5066 CL Moergestel

Zondag 21 februari 2010 **Valkenswaard**
Café De Dommelstroom
Bergstraat 32, 5551 AX Valkenswaard

Zondag 21 maart **Wanroy**
Camping de Bergen
Campinglaan 1, 5446 PW Wanroy





ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

DECEMBER:

16	Ton de Jong	Boxtel
17	Carine van Bommel	Heeze
17	Deborah Tromp	Weert
17	Arthur van Veen	Veghel
17	Corry Nijssen-Scheepers	Sint-Oedenrode
18	Cor Verschuijten	Sint-Oedenrode
18	Jeannie van Rooy	Mariahout
19	Annie Stoop	Nuenen
19	Regina Bakker	Eindhoven
19	Joop Sloos	Aarle Rixtel
19	Bert van Woensel	De Beerzen
19	Marij van Gool	Berkel-enschot
19	Rodney Brugman	Oploo
20	Rini Welten	Asten
20	Annemie Giesen-Muijs	Helmond
20	Robin de Jong	Eindhoven
21	Tine Verberne	Helmond
22	Kees Mol	Breda
23	Hein Lenders	Geldrop
24	Janny de Boer	Abcoude
24	Lucienne van Mierlo	Eindhoven
25	Lida van Horrik	Heeze
25	Janny den Braber	Leerdam
25	Marian van Bavel-Bakx	Oosterhout
25	Bert Arts	Ravenstein
26	José van Zon-van Doormaal	Lage Mierde
27	Harrie Rijkers	Gemonde
27	Mart Stas-van Bommel	Heeze
27	Wil Rovers-Heijms	Sint-Oedenrode
27	Marianne van Oorschot	Schijndel
29	Jaap Grootjans	Eindhoven
29	Stephan Gauer	Olsene-Zulte
29	Marijke Raaijmakers	Heeze
29	Jan Houben	Nuenen
29	Henk Klinkhamer	Helmond
29	Elly Borst-Brunsmann	Drunen
30	Rolf Craanen	Amersfoort
30	Mia Dielesen	Eindhoven
30	Fred Fisser	Boxtel
30	Marian van de Heyden	Nijnsel
30	Gertrud Oomen	Sint-Oedenrode

JANUARI:

1	Antoon der Kinderen	Nuenen
1	Henk Wassenberg	Boekel
2	Fried van Bokhoven	Sint-Oedenrode
2	Jacco Wolf	Best
2	Jan Meulendijks	Uden
2	Tineke van den Bosch	Heeze
3	Mathias Coenen	Eindhoven
3	Ingrid Tromp	Budel
3	Willem Steenbakkers	Son

3	Rieky Jacobs	Uden	9	Rob Keetlaer	Best
4	Wim Baken	Valkenswaard	9	Antoinet Gooren	Hilvarenbeek
4	Rob van Stuivenberg	Breugel	9	Gerard Smits	Vlijmen
4	Louise Gutteling	Melissant	9	Rita Dijkhuizen	Best
4	Cor Hermsen	Helmond	11	Mieke van Boxtel-vd Westelaken	Haaren
4	Rik Weverbergh	Diepenbeek	11	Peter van Dongen	Tilburg
4	Wil Kivits	Sint-Oedenrode	11	Wim Coolen	Helmond
4	Rien van Liempt	Best	11	Anita Pauw	Heeze
5	Jeu Strucks	Andelst	11	Gerrit van Baal	Eindhoven
6	Nelleke Konings	Sint-Oedenrode	12	Ruud Kohlen	Someren
6	Hettie Verberne	Nuenen	12	Maria vd Hoogenhof -v Vijfeyken	Helmond
7	Pauline van Hoeven	Best	12	Theo Beelen	Weert
7	Rita Denkers	Breugel	14	Dirk Belder	Veldhoven
8	Marinus van Roosmalen	Sint-Oedenrode	14	Marietje Ooyen-van Lierop	Sint-Oedenrode
8	Peter Haast	Helmond	14	Henk van den Boomen	Beek en Donk
8	Henk Visser	Mill	14	Wil Botman	Rijsbergen
8	Will van den Brink	Oss	15	Liesbeth Bekkers	Sint-Oedenrode
8	Henk ten Velde	Barchem	15	Aad Huisman	Zoetermeer
8	Jan van Hogeloon	Boxtel			



LEDENADMINISTRATIE

Jet van den Berselaar-Dreesen

Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven, of
De Regent 286, 5611 HW Eindhoven
040 - 2524404 of jet.dreesen@gmail.com

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.

NIEUW ADRES:

Mevr. Tineke van den Bosch
Jan Deckersstraat 39, 5591 HN Heeze

LIDMAATSCHAP OPGEZEGD

PER 31 DECEMBER 2009:

Dhr. Piet Royakkers, Nuenen
Dhr. Christiaan Koehler, Nuenen
Dhr. Frank Koster, Hilversum
Mevr. Germa la Fleur, Beek en Donk
Mevr. Nelly van Veghel, Beek en Donk
Dhr. Mart Buijtel, Helmond
Dhr. Eduard Dix, Ede
Dhr. André Loos, Lelystad
Dhr. Wiel Zuidinga, Klimmen
Mevr. Petra Visser, Eindhoven

Mevr. Sandra ter Horst-van Holstein, Son
Dhr. André Geerts, Eindhoven
Mevr. Marika Beckers-van Hout, Eindhoven
Dhr. Jaap Grootjans, Eindhoven
Mevr. Dorine Dekker, Eindhoven
Dhr. Tiny Hurkens, Vianen
Dhr. Ad van Dijk, Nuenen
Mevr. Rieky Jacobs, Uden
Dhr. Jacco Wolf, Best
Mevr. Montse Murciano, Weert
Mevr. Ria Vredendregt, Zwijndrecht
Dhr. Martin Rijkers, Gemonde
Mevr. José Davidse-Dieten, Eindhoven
Dhr. Stefan Spruit, Utrecht
Mevr. Marga Meulendijks, Uden
Mevr. Christine van den Hurk, Helmond
Mevr. Alexandra van der Wulp, Uden
Dhr. Jan Meulendijks, Uden
Dhr. & mevr. Henk & Riet Wassenberg-Derks, Boekel
Dhr. & mevr. Willem & Corry de Vries, Veldhoven
Dhr. & mevr. Piet & Tiny Severin-de Boer, Riethoven
Dhr. & mevr. Wim & Gerry Vorstenbosch-Verheyen, Veghel
Dhr. & mevr. Hans & Leny Stienen, Helmond
Dhr. & mevr. Jo & Phily Titulaer-Gortz, Nunhem
Ruben, Thalia & Leticia Wolffensperger, Weert
Dhr. Ad Duijm & mevr. Irene van Leeuwen, Waalwijk
Dhr. & mevr. Ben & Beppy Jamry, Oirschot



Lidmaatschapskaart.

Alle leden weten dat je als OLAT-lid korting krijgt bij op het inschrijfgeld bij de wandelingen van OLAT. Nu zitten we al een poosje tegen de duizend leden aan. Iedere maand komen er weer leden bij (hoera) en ook zegt een aantal leden helaas hun lidmaatschap op.

Omdat het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december, komen de meeste opzeggingen aan het eind van het jaar. Soms ook van bekende gezichten, die al jarenlang lid waren. Dat wil weleens verwarring geven achter de inschrijftafel. Om het nog lastiger te maken heeft ieder OLAT-lid tevens een pasje van de KNBLO-NL. Daar staat ook op dat je lid bent van OLAT. Maar de KNBLO-pasjes lopen vanaf 1 november tot 31 december.

Wie heeft nu recht op OLAT-korting? Iemand met een KNBLO-pasje? De bekende gezichten? Iemand met de mooiste blauwe ogen? Oud-leden van aanzien? Of alleen de OLAT-kaarthouders? Met deze vraag worden de vrijwilligers achter de inschrijftafel regelmatig geconfronteerd.

We willen het simpel houden: de korting is er alleen voor degenen die hun geldige OLAT-lidmaatschapskaart tonen. Dus help de mensen achter de inschrijftafel en kom je inschrijven met die kaart in de hand (tussen de tanden mag ook).

Onderscheidingen.

In het oktobernummer heeft **Piet Knoester** een oproep gedaan om voordrachten te doen bij de commissie onderscheidingen. Zoals meestal komen er weinig reacties binnen.

Toch zijn er mensen die zich soms al jaren lang het vuur uit de sloffen lopen voor OLAT. Soms voor iedereen duidelijk zichtbaar, soms achter de schermen. Vooral deze laatste categorie dreigt in het vergeetboek te raken.

Kent u tussen de vele vrijwilligers zo iemand, geeft dan even een seintje aan Piet Knoester (het kan nu nog, als u snel bent). Het adres is: Commissie Onderscheidingen, Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen. Of p.j.knoester@hetnet.nl

Brainstormdag.

Eerder dit jaar heeft het bestuur de brainstormdag gehouden die we in het januarinumnummer al aangekondigd hadden. Waartoe heeft die dag nu geleid? Zijn er visies ontwikkeld? Problemen gesignaleerd? En opgelost?

Nou, van hemelbestormende visies was geen sprake; we zijn dicht bij de grond gebleven, zoals wandelaars betaamt. Altijd één voet aan de grond, zelfs bij snelwandelaars. De praktijk van alledag dus, en daar valt al genoeg over te zeggen.

Hieronder puntsgewijs een korte opsomming van wat er toen zoal de revue is gepasseerd en hoe het er nu voorstaat.

Kwetsbare functies.

Alleen al door de omvang van onze vereniging, zou er voor een aantal functies eigenlijk een waarnemer of stand-in moeten zijn, in het geval van ziekte of andere onvoorziene calamiteiten. Tot de kwetsbare functies bij OLAT worden gerekend die van penningmeester, routebouwer en coördinator van ons ledenblad. Ook het bestieren en uitbouwen van de OLAT-website kan als een strategische functie beschouwd worden.

Voor **Ad Verbakel** is al versterking gevonden: die heeft als route-

bouwer assistentie gekregen van **Theo van Boxmeer**. Theo heeft tevens zitting genomen in de commissie Winterserie, naast **Ad, Piet & Fon van Buul** en **Willem Schoonhen**. Voor onze webmaster **Angélique van Deursen** is PR-man **Ad van Asten** inmiddels de centrale tussenpersoon.

Maar voor penningmeester **Jos** en hoofdredacteur annex vormgever **Mirjam** moet nog een invaller (en later wellicht opvolger) gevonden worden. Leden met een speciale voorliefde voor boekhouden, tekstschrijven en/of grafische vormgeving kunnen hun licht opsteken bij de betreffende persoon of bij onze voorzitter. Zie het colofon!

Boetiek.

Hetty van Wijk-Verberne had het al aangekondigd: ze stopt in april 2010 als boetiekhoudster. Gezien de lange terugverdiendtijd van de investeringen en omdat een opvolgster (m/v) moeilijk te vinden is, heeft het bestuur besloten de boetiek dan maar op te heffen. Dit geldt dus alleen voor de afdeling kleding, sokken, pleisters, verzorgingsmiddelen enzovoort.

De wandelboekjes-boetiek van **Janet van Gennip** blijft gewoon bestaan. Binnen niet al te lange tijd zal daarin de vernieuwde uitgave te koop zijn van het Graaf van Hornepad, dat door **Theo Beelen** ingrijpend op de schop genomen is.

Andere functies.

Er waren na de brainstormdag nog meer ontwikkelingen op het personele vlak. **Boetje Huliselan** is zoals bekend **Theo Tromp** opgevolgd als vice-voorzitter. De opslagruimte in Veldhoven (Zandoerle) is gereorganiseerd en opgeschoond. **Jo Willems** is bereid gevonden als magazijnmeester te fungeren. Maar de functie van bureauchef bij de Kempische Wandeldagen is – alle inspanningen ten spijt – nog steeds vacant. Wie wil?

De Vierdaagseverzorging in Nijmegen.

In april hadden we een bijeenkomst met de meeste vrijwilligers om de verzorging in Nijmegen door te spreken en waar mogelijk zaken te stroomlijnen.

Jammer genoeg hebben **Willem Schoonhen** en **Parcifal Peters** besloten dat ze na jarenlange inzet het stokje aan iemand anders willen doorgeven. We zijn nu nog op zoek naar een paar adequate vrijwilligers die hen willen vervangen. Het alternatief is dat er in 2010 in plaats van 2 verzorgingsposten er maar één zal overblijven. Wie heeft er belangstelling?

De post in Mook is niet erg rendabel, vanwege de ligging vlak na Cuijk. Bijna iedereen is dan net voorzien van een natje en droogje. Er is een nieuwe locatie gevonden vlak vóór Cuijk, maar deze is door de gemeente echter afgewezen wegens plaatsgebrek op de overvolle route.

Wedstrijd/Prestatietocht in Olland.

Een ander startpunt van de jaarlijkse Wedstrijd/Prestatietocht in Olland zit eraan te komen. De huidige locatie komt helaas te vervallen. De commissie LPS heeft een nieuwe locatie op het oog. Die besprekingen lopen nog.

-Kees van Vessem-

Wandelen met één afgeplakt oog helaas geen onverdeeld genoegen

Schitterende ochtendmist in Waalre

Het is nog donker buiten en de thermometer wijst 3 graden aan wanneer ik van mijn overnachtingsadres in Veldhoven naar Waalre wandel. In een klein café is de start van de eerste Winterserie van OLAT. Ik kom Erik en Isis tegen en samen gaan we op pad.

We verlaten het dorp en gaan weer richting Veldhoven, over dezelfde weg die ik vanmorgen in omgekeerde richting heb gelopen. Net voor de snelweg buigen we af, maar gelukkig lopen we niet lang naast het drukke verkeer.

We duiken de weilanden in, waar grijze mist als een sluier boven het land hangt. Het is een prachtig, mysterieus gezicht, het silhouet van de wandelaars steekt donker af tegen de grijze verte.

Tussen het riet

Al snel komen we bij de Dommel, die prachtig dampst in het morgenlicht. De routebouwers hebben een geweldig pad tussen het riet gevonden, smal en slingerend. We moeten zelfs een klein slootje bedwingen, met een steile, modderige oever. Geweldig!

Bij de eerste wagenrust komen we Hennie en Theo tegen. Hennie dringt er op aan dat ik toch mijn piratenlapje opdoe om mijn linkeroog, waarvan ik het ooglid niet kan sluiten, tegen de kou te beschermen. De ziekte van Lyme heeft zich bij mij gemanifesteerd met een zogeheten Bell's Parese, een halfzijdige gezichtsverlamming. Best lastig.

Ook al heb ik het piratenlapje 'opgeleukt' met een verkeersbord (verboden in te rijden), toch vind ik het vervelend om



hem te dragen. Hoewel watten mijn oog dichtdrukken, gaat het na verloop van tijd toch weer een beetje open en drukken de wimpers in mijn oogbol, wat pijnlijk is. Gelukkig heb ik twee ervaren EHBO-ers bij me en Erik plakt mijn oog stevig dicht met een stukje Fixomull. Dat voelt een stuk beter.

Rustig

De route blijft de hele dag erg mooi, al ontbreken er in het bos zo nu en dan wel een paar pijlen. Ook degenen die de pijlen weer terughangen, zijn een beetje in de war, zo lijkt het. Op een kruising zien we zowel een pijl rechtdoor als een pijl linksaf hangen. Terwijl een groepje wandelaars de ene pijl volgt, kiezen wij voor de andere. Gelukkig komen we uiteindelijk op hetzelfde punt uit.

Het valt me op hoe rustig het is op de

route. Al tijden zijn er maar weinig wandelaars aan de horizon en na de splitsing van de 30 en de 40 km lopen we helemaal alleen. Gelukkig zijn er op de korte afstanden meer deelnemers, zodat OLAT toch nog een behoorlijke opkomst heeft op zijn eerste winterserietocht van dit najaar. Pas wanneer we bij de laatste wagenrust komen, waar alle afstanden weer bij elkaar zijn, hebben we eindelijk wat mensen om ons heen.

Terwijl ik de soep naar binnen lepel, voel ik me niet lekker worden en plof neer op een bankje. Mijn goede rechteroog begint nu moe te worden en ik kan het bijna niet meer openhouden. Mirjam komt een praatje maken en is zo attent om naast me te hurken, zodat ik haar goed kan zien. Wanneer Erik naar me toe komt, vraag ik: "Je wilt zeker weer verder?" Maar nee, hij komt even kijken hoe het met me gaat. Dan sta ik even met mijn mond vol tanden, want ik ben niet zo erg gewend dat er zich iemand om mij bekommert. Toch wel prettig natuurlijk.

Zonder lapje

Al met al heb ik niet heel erg van deze prachtige tocht kunnen genieten en daar baal ik van. Ik had me juist zo verheugd op de winter en de wandeltochten van OLAT. Gelukkig is de gezichtsverlamming binnen een paar weken al flink minder geworden. Op de volgende tocht ben ik er weer gewoon bij. Hopelijk zonder lapje.

-Rinda Scheltens-



VOORUITBLIK GRENZELOZE TOCHT

Op onze wandelkalender prijkt sinds jaar en dag de Grenzeloze Tocht. Uitgegroeid tot een vaste traditie tussen Kerst en de jaarwisseling. Een welkome frisse neus na de feestdagen. En altijd even gezellig, mede door de inbreng van onze Belgische zusterclub Milieu 2000. Dit jaar is het alweer de 28^e editie.

Het parkoers tussen de Zwarte Bergen in Luyksgestel en het dorps huis in het Lommelse Heide-Heuvel is ook dit jaar niet aan grote veranderingen onderhevig. Vanuit Nederland doorkruisen men tot aan het kanaal Bocholt-Herentals voornamelijk bosgebieden, afgewisseld met stukjes landerijen. Op de Blekerheide bevindt men zich al op Belgische bodem. Niet lang daarna is de gekromde hangbrug over het kanaal altijd een mooi herkenningpunt. Erachter ligt het waterrijke natuurgebied de Sahara, altijd weer een lust voor het oog. De grote rust in het stadion van de Lommelse voetbalclub is ook een 'vaste waarde' op deze

tocht. Vrijwilligers van OLAT en Milieu 2000 zorgen hier in de grote sportkantine voor de inwendige mens. Dan volgt een traject langs de groene rand van Lommel en over de bospaadjes langs het kanaal. Het dorps huis in Heide-Heuvel zal voor velen het keerpunt zijn; voor wie liever het pendelbusje neemt dan de benenwagen het eindpunt (en voor de meeste Belgische wandelaars juist het startpunt).

Ook dat behoort tot de formule: iedereen kan deze tocht naar believen inrichten. Daarbij is de keuze tussen 'enkele reis' 12 en 15 km. Of bij een retourtje tussen 24, 27 en 30 km. Om verwarring te voorkomen, is in de ene richting door OLAT gepijld met de bekende gele bordjes, terwijl in de tegenovergestelde richting de rode pijlen hangen van Milieu 2000.

Praktische bijzonderheden over deze tocht staan op pagina 5.



MODDER IN MAARHEEZE

De ochtendstond heeft goud in de mond, luidt een oud spreekwoord. Alleen in Maarheeze ging die wijsheid niet op, tenzij je hield van een uren aanhoudende regenbui. Pas na de middag klaarde het op en werd het zowaar nog prachtig herfstweer.

Behalve een herfststemming heerste er ook al iets van Sinterklaasfeer. Op het startbureau lagen de pepernootjes te lonken en op de wagenrust stal Willem Schoonhen de show met zijn mini-mijtertje. Maar degenen die ècht uit Spanje kwamen waren Ad & Dini van Asten. Ad kon met zijn gebronsde uiterlijk nog net niet voor Zwarte Piet doorgaan en Dini zat achter haar vertrouwde inschrijftafel te bekomen van het heimwee dat haar ginds af en toe had besprongen. Gelukkig had ze in de Smeltkroes aanspraak genoeg, want de wandelaars lieten zich niet in groten getale afschrikken door de buiige start van deze tweede OLAT-winterserietocht.



De onvermijdelijke modder maakte de markering bijna overbodig. Je hoefde alleen maar het spoor van de wandelschoenen te volgen op de drassige paden. En dat spoor leidde ons weer door de mooiste natuurgebieden. Op deze pagina een kleine impressie, gemaakt door onze fietsende fotograaf Noud Wijn.



De humoristische cel zetelt achterin de bus

Eerder dit seizoen kreeg Piet van Buul zijn oude maat Toine zo gek om een keer mee op clubreis te gaan. Piet hield daar de bijnaam 'Koning Dril' aan over. Maar zo erg was het blijbaar ook weer niet, want Toine tekende nog een keertje bij.

24 oktober 2009,
03:00 uur... nog geen half zes
04:00 uur... nog geen half zes
05:00 uur... nog geen half zes

Er breekt een vreselijk gevecht uit tussen Klaas Vaak en de wekkerstand van mijn telefoon. Beide willen mijn aandacht opeisen. Ze geven elkaar niet veel toe, maar uiteindelijk wordt de strijd beslist in het voordeel van de telefoon. Op dat moment besef ik ten volle dat het half zes is, het tijdstip dat ik tijdelijk maar onherroepelijk afscheid moet nemen van de behaaglijk warme uitstraling van het goddelijke lichaam dat naast me ligt en toebehoort aan mijn bevallige echtgenote.

Op bevel

Ondanks alle instinctieve tegenwerpingen spring ik uit bed en ga ik de koffiepoot aanzetten, in de hoop dat ik heel snel gesteund word in de beslissing die ik heb genomen: het bevel opvolgen van Koning Dril om ruim op tijd aanwezig te zijn op de vertrekplaats van de



touringcar die mij vandaag wederom naar een oord zal vervoeren waar Koning Dril vrij spel krijgt in het afknijpen van een beginnend wandelaar.

Op dat moment kon ik niet bevroeden dat hij in al zijn wijsheid dit keer bijgestaan zou worden door een van zijn belangrijkste stafleden: Ons Fon.

Nadat de rugzak was gevuld met alles wat een behoorlijk wandelaar – althans volgens voornoemde koning – pleegt



mee te nemen, heb ik me begeven naar de Grote Doelenlaan in Sint-Oedenrode. (Het zou me niks verbazen als ooit een of andere gek hier de 'Goede Doelenlaan' van zou maken).

Brede grijs

Chauffeur Frans komt me met een brede grijs begroeten en zegt, alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, dat hij het leuk vindt dat ik er weer een keer bij ben. Daar ben je klaar mee. Daar zit ik nou nét op te wachten 's morgens vroeg als het nog aardedonker is en ik sta te gapen van de slaap.

Nadat we plaats hebben genomen gaan we richting Nijnsel, Son en Eindhoven. Heb je enig idee hoeveel rotondes en



drempels er tussen de Goede Doelenlaan en de Fuutlaan in Eindhoven liggen? VEEL!! Heel veel.

Aangekomen in Eindhoven wordt de bus verder volgeladen met allerlei types die hun uiterste best doen om iedereen te laten blijken dat wandelen dé sport is. Direct word ik naar de laatste bank gedirigeerd want dáár is het te doen. Dáár wordt gelachen want daar zetelt de humoristische cel van deze afdeling. Die cel bestaat hoofdzakelijk uit een bebrild hoofd met krullen dat omdraait als je de naam 'Jos' uitspreekt.

Gelukkig had de chauffeur niet één maar 44 navigatiesystemen aan boord.



Zodoende brak er de laatste kilometers voor onze bestemming bij elke kruising van landweggetjes een kakofonie los van tips over de te volgen route. Alle windrichtingen werden luidkeels aanbevolen. Maar Frans leek er zich niets van aan te trekken.

Quasimodo

We stappen uit in het plaatsje Tienen (het liep inmiddels ook tegen tien) gelegen in de regio Droog en Vochtig Haspengouw. Nou, ik kan u verzekeren dat ik van 'droog' op dat moment niet veel merkte. Het regende pijpenstelen en ik dacht nog enkele gezichten te ontwaren die ietsje pietsje minder vrolijk keken, maar dat gold niet voor Sergeant Dril. Die wist niet hoe snel hij de rugzak aan moest doen zodat hij, zich beschermend met beenkappen en een oversized poncho, op weg kon begeven. Ik hoop dat de foto onderstreept wat ik probeer uit te leggen. Het leek wel of Quasimodo mee ging lopen.

Korporaal Fon en ondergetekende besloten de kortere route te nemen, zodat we wat minder lang in de stortregen zouden lopen. Dat 'kort' slechts 3,5 kilometer minder was, wist ik niet.

Fon en ik stapten weer in de touringcar om naar natuureservaat Het Vinne te gaan, alwaar wij gelost werden. Het regenen was inmiddels gestopt en het wandelen kon beginnen. De paden op, de lanen in. Het weer viel vanaf dat moment niet tegen en het moet mij van het hart dat de organisatie een mooie route had uitgekozen in het land van onze zuiderburen.

Na ongeveer een uur kwam Piet al aangemarcheerd. Piet verkoos, uiteraard ons gezelschap en de gefortuneerde krullenbol (Jos) zette er de benen in. Maar eerst had Piet hem uitdrukkelijk de boodschap meegegeven dat hij niet al het Bels bier mocht opdrieken en nog iets voor ons moest overlaten.

Kilo's fruit

De tocht vorderde langs tonnen afgevallen appels en peren en tientallen kapelletjes door prachtige bossen.

Omstreeks het middaguur vonden we een schitterende picknickplaats, zodat we besloten om daar even de meegebrachte lunch te nuttigen. Elke vijf minuten kwamen er mensen bij. Uiteindelijk waren het er zoveel geworden dat de ruimte heel beperkt werd en wij ons genoodzaakt zagen om onze weg te vervolgen.

Na nog vijfduizend kilo fruit en de kapel van Maria van Altijdurende Bijstand, de Heilige Genoveva, de heilige Christoffel en ga zo maar even door, bereikten we de soepbus met op de bank de heilige Franciscus. Gelukkig was de soep nog heet, zodat ik in de gelegenheid was om, rustig blazend, wat tijd te rekken, want dat konden mijn voeten wel gebruiken.

Vreemde populatie

Het eindstation ligt in Hoepertingen Centrum. Het was niet moeilijk te vinden want in Hoepertingen is niks anders dan een centrum. Er is een broodjeszaak en een café. Beide zaken liggen recht tegenover elkaar. Bij binnenkomst werden we luid schreeuwend verwelkomd.

Het verbaasde ons dat er nog maar zo weinig wandelaars binnen waren. Wij gingen, bescheiden als we zijn, aan een tafeltje apart zitten, genietend van enkele trappisten.

Langzamerhand liep het cafeetje helemaal vol. Er waren meer gasten dan stoelen, maar ik had sterk de indruk dat de uitbater het helemaal niet erg



vond. Hij liep het vuur uit zijn cowboylaarzen om iedereen op tijd van een drankje te kunnen voorzien.

Ook aan de bar werd het langzamerhand drukker. Een vreemde populatie begon bezit te nemen van dit meubelstuk. Het leek een kruising tussen hardrockers, Hell's Angels en retro's. De status in de roedel werd bepaald door het aantal tatoeages dat men had. Om aan te geven hoe men daar met elkaar omging even een illustratie: er zat een kale rocker met paardenstaart in spijkerpak en ruim voorzien van 'plakplaatjes' aan de bar. Op zijn kale voorhoofd stond een aantal zwarte stippen. Bij navraag bleek dat de kroegbaas bij elke consumptie die de man bestelde, met een vilstift een zwarte punt op zijn voorhoofd tekende.

Wel makkelijk, want zo kun je je briefje niet kwijtraken. Je moet maar op het idee komen!

Na verloop van tijd kwam de reisleiding zeggen dat de bus om exact 17:00 uur zou vertrekken. Degene die nog niet gegeten had, ging nog even snel naar de broodjeszaak om wat te eten.

Om exact 17:00 uur stond inderdaad de bus voor. Een opgemonterde chauffeur

achter het stuur. Vrolijke Frans heette ons wederom welkom en daarna kon het gezelschap terugkeren naar de geboortegrond.

De penningmeester maakte met zijn petje nog even een rondje door de bus voor de actie 'Wie helpt Frans de winter door?', waarbij hij niet vergat om wat snedige opmerkingen te lanceren in de richting van enkele deelnemers die werkzaam zijn bij de belastingdienst.

Toen kwam de lichtstad weer in beeld. Even snel iedereen lossen en dan door naar Sint Rooi. Moe maar voldaan keerde ik huiswaarts, alwaar ik werd opgewacht met een heerlijk bord macaroni en een heet bad. Het was weer een onvergetelijke dag geworden.

Vrolijke momenten

Ik dank het illustere gezelschap dat het zich wilde ontfermen over mij, als beginneling. Mijn speciale dank gaat uit naar Sergeant Dril en zijn korporaal - oftewel Piet en Fon van Buul - voor de coaching; naar Franske voor de veilige rit; naar de organisatie voor de planning, naar de bebrilde krullenbol Jos voor alle vrolijke momenten en natuurlijk, niet te vergeten naar Coby die ons, zonder schroom, een kijkje gunde in de krochten van haar onbegrensde fantasie. Coby, succes ermee en laten we hopen dat we elkaar nog regelmatig zien tijdens de wandelingen.

Het gaat u allen goed.

Ik wens u een prettige winter, mooie feestdagen en graag tot volgend jaar.

-Twan Pan, dun diejen uit Veghel & Toine van Os-

KORT NIEUWS

20 JAAR NS-WANDELINGEN

In 2010 is het twintig jaar geleden dat de Nederlandse Spoorwegen en Wandelplatform LAW gingen samenwerken, met als resultaat de bekende NS-wandeltochten. Daar hoort een jubileumgids bij met de allermooiste routes. Om erachter te komen welke dat zijn, konden wandelaars de afgelopen maanden hun stem uitbrengen.

Van de bestaande (eendaagse) NS-wandelingen was de Veluwezoom favoriet, gevolgd door Kampina en Savelsbos. Bij de vervallen routes eindigden Amelisweerd, Linge en Bekendelle op de eerste drie plaatsen. Van de tweedaagse tochten scoorde de IJsselvallei het hoogste.

Voor de jubileumgids uitkomt, worden alle routes nog eens nagelopen. Oude routes moeten misschien worden aangepast omdat ze niet meer begaanbaar zijn of aantrekkelijk zijn.

LANGE TENEN

Als van iemand gezegd wordt dat-ie lange tenen heeft, is dat geen compliment. Maar bij hardlopers ligt dat anders, want die zetten veel betere resultaten neer. Ook sprinters met korte beentjes zijn opmerkelijk genoeg in het voordeel, zo blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek. Een wetenschappelijke verklaring is er ook: die heeft te maken met het beter kunnen overdragen van kracht vanuit de benen. De verschillen kunnen oplopen tot maar liefst 12 en 6 procent.

NIEUW: HET JEZUSPAD

Pelgrims die Compostela en Rome al 'gehad' hebben of gewoon weleens iets anders willen, kunnen sinds kort hun schreden richten naar het noorden van Israël. In de buurt van Nazareth hebben een Joodse hotelier en een Mennonitische Amerikaan samen een rondwandeling gemaakt die leidt langs tal van plaatsen waar Jezus volgens de bijbel wonderen heeft verricht. Daaronder Kana, waar op een bruiloft water in wijn werd veranderd. Lopen met de bijbel in de hand geeft de tocht een extra dimensie, maar is niet noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op www.jesustrail.com; er komt binnenkort ook een gids uit.



CLUBREIS: VOOR BOURGONDIËRS

SMULLEN (1) – Een van de genoegens van de OLAT-clubreizen is, dat ze bij de zuiderburen nog weten wat verwennen is. Niet van die zuinige gebakjes, maar royale stukken taart en al even royale porties slagroom. Ook op de koffie, die dan vaak ook nog geserveerd wordt met een kleine alcoholische versnapering. En over het Belgische bier hoeven we hier niet uit te weiden. Ja, zie maar eens weerstand te bieden aan al dat lekkers. **Janet van Genip** wist er hier wel raad mee, ondanks goede voornemens.



SLUIKSTORTEN

Ook altijd leuk in België: het charmante taalgebruik, wat zeker bijdraagt tot het vakantiegevoel.



SMULLEN (2) – In de Haspengouw, onze bestemming van de laatste clubreis van 2009, viel nog meer lekkers te scoren. Enorme hoeveelheden afgevallen appels, van een formaat zoals je ze bij ons zelden in de winkel ziet liggen. **Sytze van der Haring** was niet de enige die wat van die appeltjes in zijn rugzak had gestopt; niet voor de dorst, want om die te lessen is trappist toch meer geschikt.

PROGRAMMA 2010

Voor wie nu al trek krijgt in het volgende clubreis-seizoen: **Toon van Wordragen** (foto boven) heeft het programma van 2010 klaar. U kunt de data dus alvast noteren in uw agenda.

De eendaagse reizen staan gepland op de zaterdagen 27 maart (Kanne-Dalhem); 24 april (Longfay-Krinkelt); 26 juni (Dalhem-Nesonvaux); 21 augustus (rondwandeling Lorcé) en 23 oktober (Angleur-Sart/Polseur).

Daarnaast is er ook komend jaar weer een clubreis-weekend, ditmaal met overnachting in de jeugherberg van Vianden. Het weekend valt op 25 en 26 september maar er moet wel uiterlijk eind mei voor worden ingetekend. Op de website van OLAT kunt u alle informatie vinden.



OLAT CLUBKAMPIOENSCHAP 2009 - LPS

De stand per 30 november

1	Marcelino Sobczak	14321	17	57	Ronald Iliohan	1895	5	17	Monique Barten	720	2
2	Ton de Jong	13515	26	58	Wim vd Wittenboer	1890	5		Jack Hendriks	720	2
3	Jan Dinnissen	12170	24	59	Rob Keetlaer	1800	5		Gerrit Legierse	720	2
4	Hans Pranger	11665	25	60	Hans van Heeswijk	1770	5	17	Dagmar Vos	720	2
5	Martien v Achterberg	11055	21	61	Claude Herman	1750	3	91	Fred Fisser	710	2
6	Ernst Westerhoff	10950	22	62	Jan Vogelsangs	1745	3	21	Jeanne van Roosmalen	710	2
7	1 Hanny Klumpkens	10805	22	63	13 Anita Pepers	1730	5	93	Onne vd Kraan	665	2
8	Wim van Cappelle	10425	21	64	Servee Derks	1575	2	94	22 Maria vd Berg	660	2
9	Boetje Huliselan	8910	13	65	Henri Floor	1470	5	95	Bart Lutke Schipholt	650	1
10	Mart Douven	8715	21	66	Theo Gijzen	1440	4		Leo Schuurmans	650	2
11	Henk Vink	8690	22	NIEUWE RONDE VAN START <i>Met nog 2 evenementen te gaan bij het voltooiën van dit nummer, tekent zich toch al de definitieve slotstand af van het clubkampioenschap 2009. We kunnen veilig aannemen dat Marcelino en Hanny wederom met de hoogste eer gaan strijken. Het zilver belandt dan na heldhaftige strijd bij Ton de Jong en Coby Visser en het brons gaat naar Jan Dinnissen en Connie Raijmakers. In het januari-nummer komen we hier uitgebreid op terug. Deze maand gaat intussen de nieuwe competitie alweer van start. Het complete programma van het clubkampioenschap 2010 is te vinden op de volgende pagina's.</i>							
12	Wim van Gemert	8260	16								
13	Eric-Jan van Oorschot	8145	18								
14	Gerrit Arfman	7035	16								
15	Nico van Hassel	6670	16								
16	2 Coby Visser	6570	17								
17	3 Connie Raijmakers	5755	12								
	Huib Raijmakers	5755	12								
19	Hugo Prinsen	5250	11								
20	Klaas Bakker	5130	11								
21	Jan Asselberghs	4980	8								
22	Pieter Boots	4880	12								
23	Rik Weverbergh	4675	9								
24	Theo Klanke	4420	9								
25	Jelte van der Zee	4310	11								
26	Rolf Craanen	4160	10								
27	Frank Marchand	4130	10								
28	Evert v Ampting	4100	11								
29	Dirk Donders	3940	11								
30	Frits Mennen	3670	7								
31	Gerrit van Haandel	3620	6								
32	Rini Welten	3490	9								
33	Peter Rijkers	3265	9								
34	Willy Timmermans	3250	7								
35	Peter van den Brink	3215	8								
36	Dennis van Reeden	3155	7								
37	Frans Derijcke	3075	4								
	4 Marie-Paule Vandenabeele	3075	4								
39	Rob van Stuivenberg	2830	6								
40	Wim Freriks	2790	5								
41	5 Rinda Scheltens	2620	7								
42	6 Henny van de Haring	2430	7								
	6 Anja van Kempen	2430	7								
44	Cor v/d Heijden	2425	5								
45	Gerard Meeuws	2410	6								
46	Co Tops	2300	6								
47	Bernard Oude Nijhuis	2260	6								
48	Erik Dikken	2245	4								
49	8 Nicole Nacken	2050	5								
50	Roel van der Wijst	2030	6								
51	9 Mariette v Ampting	2020	5								
52	Bert Bosmans	2005	3								
53	10 Mariet Douven	1990	6								
54	11 Ria Bens	1980	6								
55	12 Riet Emans	1960	5								
56	Sjef Koolen	1920	6								
67	Frances Rouppe vd Voort	1360	3								
68	Hans van Ginkel	1330	3								
69	Cees Gutteling	1110	3								
70	Paul Koks	1105	5								
71	Adri vd Graaff	1080	3								
	14 Jo van Heugten	1080	3								
	Richard Klein Bennink	1080	3								
	74 15 Carry Ombelet	1060	6								
	75 16 Ingrid Tromp	1055	3								
	76 Ad Verbakel	940	2								
	77 Hans de Vries	930	2								
	78 Paul Canters	855	1								
	79 Marco v Heel	825	1								
	80 Piet van Buul	805	1								
	81 17 Jannet van Kleeff	720	2								
	Jan van Houtum	720	2								
	Peter Koolen	720	2								
	Hans van Grol	720	2								
	Rinus Ars	720	2								
	17 Anneriet Janssen	720	2								
	133 33 Coos Verburg	250	1								
	134 John van Berkel	200	1								
	34 Elly van Berkel	200	1								
	136 Ad van Asten	100	1								
	Antoon Asveld	100	1								
	138 35 Elly Habraken	50	1								
	28 Toos Snoeijen	360	1								
	28 Betsie Geerts	360	1								
	Jan van Boerdonk	360	1								
	Wim Baken	360	1								
	Henk Klinkhamer	360	1								
	Bram Stelling	360	1								
	Bert Timmermans	360	1								
	Dirk Belder	360	1								
	Kees Mol	360	1								
	28 Caroline Dinnissen-Vernie	360	1								
	Ted Liebrechts	360	1								
	Louis Vernie	360	1								
	125 31 Rian Lacet	350	1								
	Tony van Duijn	350	1								
	Geert van Dijk	350	1								
	Ton van Dijk	350	1								
	31 Iris van Limburg	350	1								
	130 Ton Seetsen	300	1								
	Frans Bouwens	300	1								
	Ben Duin	300	1								
	133 33 Coos Verburg	250	1								
	134 John van Berkel	200	1								
	34 Elly van Berkel	200	1								
	136 Ad van Asten	100	1								
	Antoon Asveld	100	1								
	138 35 Elly Habraken	50	1								

LET OP:

Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich –bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht– bij **Ad van Asten**. Dat kan telefonisch via 0499-473767 of per mail: a.asten1@chello.nl



OLAT CLUBKAMPIOENSCHAP: AGENDA 2010

dag/datum	startlocatie	organisatie	info tocht	afstanden	starttijd	punten	bonus
december 2009							
zo 20	Amsterdam	De LAT i.s.m. AV23	Prestatie winterserie LAT <i>rondeparcours 2500 m</i>	20 km	12:00 u stipt	schema	100
januari 2010							
zo 03	Rotterdam	RWV	Prestatie/wedstrijd RWV <i>tijdslimiet op de 10 km: 1 u 30 min</i>	5 km & 10 km	11:00 u	schema	
vr/za 22 op 23	Den Bosch	st. Bossche 100	De Bossche 100	100 (of 110) km	22:00 u	430-460	150
zo 24	Amsterdam	De LAT i.s.m. AV23	Prestatie winterserie LAT <i>rondeparcours 2500 m</i>	25 km	12:00 u stipt	schema	100
februari							
zo 07	Rotterdam	RWV	Prestatie/wedstrijd RWV <i>tijdslimiet op de 10 km: 1 u 30 min</i>	5 km & 10 km	11:00 u	schema	
zo 14	Amsterdam	De LAT i.s.m. AV23	Prestatie winterserie LAT <i>rondeparcours 2500 m</i>	30 km	12:00 u stipt	schema	100
vr/za 19 op 20	Winterswijk	LWOG	Kennedymars Winterswijk-Arnhem <i>eerste 40 km als groep: 6 km/u</i>	80 km	23.00 uur		360
maart							
zo 07	Rotterdam	RWV	Prestatie/wedstrijd RWV <i>tijdslimiet op de 10 km: 1 u 30 min</i>	5 km & 10 km	11.00 u	schema	
za 13	Diever	FLAL	Dingspilloop Wandeltocht	60 km dagtocht	08.00 u	250	
za/zo 13 op 14	Roosendaal	Zuidwesthoek	18 ^e Nachtmars Zd-Westhoek	110-100 km	16.00 u	460-430	
za/zo 13 op 14	Steenbergen	Zuidwesthoek	Kennedymars Zd-Westhoek	80 km	19.30 u	360	
zo 14	OLLAND	OLAT	31^e Prestatie/wedstrijd <i>KNAU rondeparkoers 2500 m</i>	50 km 30 km 20-10 km 5 km	10.30 u 11.30 u 13.30 u 14.30 u	schema schema schema schema	500 300 200-100 50
zo 21	WANROIJ	OLAT	43^e OLAT Winterserietocht	60 km	07.00 u	350	
za 27	Gorredijke	FLAL	Bos en Veen Wandeltocht	60 km dagtocht	08.00 u	250	
za 27	Amsterdam	De LAT	Amsterdam-Hoorn	42 km 195 m	10.45 u	100	g 200 z 175 b 150
april							
za 03	Sittard	KMS	47 ^e Kennedymars Sittard <i>80 km in 12 uur (wedstrijdklasse)</i>	80 km dagtocht	05.00-07.00 u	360	schema binnen 13 u
za 10	Cuyk	Amicitia e.a.	De 65 Land van Cuijk	65 km	05.00-06.00 u	300	
za 17	Castricum	De LAT	Bos-Duin-Strandtocht LAT <i>duinkaart verplicht!</i>	60 km dagtocht	7.00-08.00 u	250	
za/zo 17 op 18	Loon op Zand	Hart van Brabant	31 ^e Nacht van Loon op Zand <i>LDW bij >105 km</i>	>95 km in 15 uur	21.00 u	95 km 350	schema >95 km
vr/za 23 op 24	Ridderkerk	RWV / WIK	Kennedymars <i>tijdslimiet 18 uur</i>	80 km	23.00 u	360	
za/zo 24 op 25	Haarlem	Euraudax Bollenstreek	Kennedymars <i>groepswandeling, 6 km/u</i>	80 km	16.00 u	360	
mei							
za/zo 01 op 02	Bocholtz	NOAD	Mergellandroute	135 km	11.00 u	550	
vr/za 07 op 08	Etten-Leur	KM Etten-Leur	34 ^e Kennedymars Etten-Leur	80 km	24.00 u	360	
vr/za 07 op 08	Hilversum	De LAT	25 ^e Kennedymars Hilversum	80 km	22.00 u	360	
wo/do 12 op 13	Odoorn	DW4D	Kennedymars Odoorn	80 km	22.00 u	360	
za/zo 15 op 16	Oosterhout	St. Markt O'hout	De 80 van Oosterhout	80 km	21.00 u	360	
za/zo 22 op 23	Schiedam	RWV	Internationaal Wandelweekend <i>ook KV en Honderdman</i>	100 EM/24uur 50 km 100 km 50 EM 24 uur: 105-144 km	12.00 u 12.00 u 18.00 u 20.00 u 12.00 u	schema schema schema schema 400	500 300 400 360
za/zo 22 op 23	Utrecht	wsv DES	Nachttocht Utrecht -Apeldoorn	75 km	21.30 u	350	
juni							
vr/za 04 op 05	Steenwijk	wsv Tigo	23 ^e Kennedymars/25 ^e Nacht	80-60 km	22.00 u	360-250	
za/zo 05 op 06	B. op Zoom	De Vrolijke Tippelaars	Bergen op Zoom-Vlissingen	80-75 km	24.00 u	360-350	

vervolg juni

za/zo 05 op 06	Den Helder	wsv Kon. Marine	11 ^e Kennedymars N-H-N	80 km	22.00 u	360	
vr/za 11 op 12	Geldermalsen	CWSV Prinses Marijke	20 ^e Uitdaging van de Betuwe	110-80 km	22.00 u	460-360	
za/zo 12 op 13	Gulpen	De Veldlopers	De Nacht van Gulpen	70 km	22.30 u	350	100
vrij/za 18 op 19	Rijsbergen	KM Rijsbergen	Kennedymars Rijsbergen <i>finish 15.00 uur</i>	80 km	22.00 u	360	
za 19	Vlissingen	WIK	39 ^e Mars rond Walcheren	65 km dagtocht	08.00 u stipt	300	
za/zo 19 op 20	Amsterdam	De LAT	65e Amsterdam-Leeuwarden	150 km	10.30 u	600	
zo 20	Den Oever	De LAT	Den Oever-Leeuwarden	70 km	01.00 u	275	
zo 20	Afferden	DWS	Bos- en Heidetocht	60 km dagtocht	06.00 u	250	
za 26	Veere	wsv 't Zand	Mars rond het Veerse meer	60 km dagtocht	08.00 u stipt	250	
za 26	Barendrecht	CWSV Marijke	55 ^e Marijketocht	60 km dagtocht	07.00- 08.00 u	250	

juli

za 03	Diemen	De LAT	21 ^e Ronde van Amsterdam	60 km dagtocht	07.00-08.00 u	250	
za/zo 03 op 04	Someren	wsv JOEK	48 ^e Kennedymars Someren	80 km	22.00 u	360	schema binnen 13 u

augustus

vr/za 06 op 07	GELDROP	OLAT	12^e OLAT Kempenlandtocht <i>ook groepswandeling 6,2 km/u</i>	110 km 80 km	20.00 u 23.00 u	460 360	250 250
vr/za 06 op 07	Santpoort	Harddraverij	Rondje Zandhaas, Santpoort	100 km	20.00 u	400	
zaterdag 07	Texel	't Gouden Boltje	39 ^e Rondje om Texel <i>veerboot uit Den Helder om 06.30 u</i>	60 km dagtocht	06.30-07.00 u	250	
vr/za 20 op 21	Ooltgensplaat	Stichting Omloop	21 ^e Omloop Goeree Overflakkee.	110 km	19.00 u	460	
za 21	Leerdam	wsv Jong Ambon	16 ^e Palmentocht	60 km dagtocht	05.30-07.00 u	250	
za/zo 21 op 22	Melderslo	KM Melderslo	Kennedymars Melderslo	80 km	22.10 u	360	schema binnen 13 u
vr / za 27 op 28	Wouterswoude St.	KM Fryslân	Kennedymars Fryslân <i>voorinschrijving verplicht</i>	80 km	22.00 u	360	schema binnen 13 u

september

za/zo 04 op 05	Vijfhuizen	KM Vijfhuizen	Kennedymars Vijfhuizen <i>voorinschrijving verplicht</i>	80 km	22.00 u	360	
za/zo 04 op 05	Amsterdam	Hart van Brabant	Amsterdam-Tilburg	125 km	15.00 u	510	
za/zo 04 op 05	Vleuten	Hart van Brabant	Kennedymars Vleuten-Tilburg	80 km	22.00 u	360	
vr/za 10 op 11	Zeewolde	Stichting Z tot Z	14 ^e van Z tot Z Tocht <i>ook duo estafette</i>	110 km	19.00 u	460	schema binnen 19 u
za/zo 11 op 12	Waalwijk	De 80 vd Langstraat	30 ^e Sealskin 80 vd Langstraat	80 km	21.00 u	360	schema binnen 13 u
vr/za 17 op 18	Haaksbergen	DIO	Int. Twentse Kennedymars	80 km	22.00 u	360	
za/zo 18 op 19	Nijmegen	RWV	45 ^e Nijmegen-Rotterdam <i>minimum leeftijd 20 jaar</i>	160 km	11.00 u stipt	630	
za/zo 18 op 19	Bergeijk	st. KM Bergeijk	48 ^e Kennedymars Bergeijk <i>minimum leeftijd 16 jaar</i>	80 km	22.00 u	360	
vr/za 24 op 25	Leerdam	Glasstadmars	80 van de Glasstad	80 km	21.00 u	360	

oktober

zo 03	Tilburg	Hart van Brabant	NK Snelwandelen 50 km Masters & 10 km Dames; <i>ook andere wedstrijden</i>	50 km 20 km-10 km 5-3-1 km	11.00 u stipt	schema schema schema	
za 09	Berg en Dal	De LAT	Herfstdagtocht Berg en Dal	60 km dagtocht	07.30-08.00 u	250	100
vr/za 29 op 30	Bocholtz	NOAD	Nacht van Bocholtz <i>gaat ook door de Eifel</i>	100-110 km	21.00 u	430-460	

november

za 06	Amerongen	Maarten Luther	10 ^e Maarten Luthertocht <i>2x lus 30 km door Nationaal Park</i>	60 km dagtocht	07.00-07.30 u	250	
zo 07	Rotterdam	RWV	Prestatie / wedstrijd RWV <i>tijdslimiet op de 10 km: 1 u 30 min</i>	5 & 10 km	11.00 u stipt	schema	
zo 21	Rotterdam	RWV	Prestatie / wedstrijd RWV <i>tijdslimiet op de 10 km: 1 u 30 min</i>	5 & 10 km	11.00 u stipt	schema	

december

zo 05	Rotterdam	RWV	Prestatie / wedstrijd RWV <i>tijdslimiet op de 10 km: 1 u 30 min</i>	5 & 10 km	11.00 u stipt	schema	
vr 10	Houffalize		Houffalize-Plombières (klassieker) <i>voorinschrijving verplicht</i>	110 km	middag	500	



GOEDE PRESTATIES LEVEREN DENNIS IETS TE GROTE HANDICAP OP

Op 18 oktober organiseerde av Uritas in Sittard een handicaprace over 3000 meter voor snelwandelaars. De handicap houdt in dat de snellere snelwandelaars pas later mogen starten dan de minder snelle snelwandelaars, zodat iedereen de mogelijk-



heid heeft om de wedstrijd te winnen.

Dennis van Reeden van OLAT (foto) had afgelopen jaar erg goed gepresteerd en werd daarom nu opgezaald met de grootste handicap van het gehele veld. Zodoende moest hij alle an-

Handicaprace 3000 m snelwandelen in Sittard, 18 okt. 2009

Naam	Vereniging	Handicap	Eindtijd
1 Bernard Krabbendam	De LAT	2 min.	24:03,9
2 Hans van der Knaap	RWV	8 min.	24:14,6
3 Hans van Wakeren	Uritas	6 min.	24:21,8
4 Tilly van de Merwe	Uritas	2 min.	24:45,3
5 Fred Röhner	Uritas	7 min.	24:45,7
6 Peter van Hove	ACHL	8 min.	24:51,7
7 Ad van Oyen	av Weert	7 min.	25:43,3
8 Dennis van Reeden	OLAT	9 min.	26:47,5
9 Hermien Teske	RWV	0 min.	28:02,0

dere atleten een voorsprong in tijd geven en mocht hij pas als allerlaatste vertrekken.

Dennis kwam goed uit de startblokken, wandelde sneller dan 10 km/uur en deed zijn best om de eerder gestarte deelnemers in te halen. Maar achteraf gezien bleek zijn handicap toch iets te groot te zijn om een rol van serieuze betekenis in de wedstrijd te kunnen spelen.

WINTERSERIES RWV IN ROTTERDAM OP 1 EN 15 NOVEMBER

Op 1 november was Carry Ombelet de enige die OLAT vertegenwoordigde op de snelwandelwedstrijden van RWV nabij de Kralingse plas in Rotterdam.

Op 15 november was de OLAT-afvaardiging een stuk groter. In totaal waren daar zeven leden, van wie er vijf inderdaad ook voor OLAT uitkwamen en twee onder een andere vlag liepen.

Onze clubkampioen Marcelino Sobczak – uitkomend voor Uritas – blijft zichzelf verbeteren op snelwandelgebied en liep de 10 kilometer voor de eerste keer onder de 49 minuten. Veel mensen zullen daar hardlopend al een hele kluit aan hebben.

Voor de prestaties van de snelste deelnemers en de overige OLAT-leden zie de bijgaande tabellen.

Winterserie RWV: 5 km snelwandelen in Rotterdam,

1 november 2009

Naam	Vereniging	Geb.	Tijd	km/u
1 Peter Van Hove	ACHL (B)	1981	26:49	11,2
2 Liesbet Desmet	av Duffel	1982	32:56	9,1
3 Truus van Wijnen	RWV	1960	34:15	8,8
4 Coby Bunschoten	RWV	1947	36:36	8,2
5 Carry Ombelet	OLAT	1971	39:30	7,6
6 Hermien Teske	RWV	1949	46:51	6,4

Winterserie RWV: 10 km snelwandelen in Rotterdam,

15 november 2009

Naam	Vereniging	Geb.	Tijd	km/u
1 Jacques van Bremen	RWV	1984	46:23	12,9
2 Marcelino Sobczak	Uritas *)	1968	48:58	12,3
3 Malte Strunk	Al. Aachen (D)	1973	49:26	12,1
4 Dirk Bogaert	Meetjesland (B)	1958	52:54	11,3
5 Ulrich Brämen	LG Wuppertal (D)	1967	53:47	11,2
6 Dennis van Reeden	OLAT	1989	56:12	10,7
13 Boetje Huliselan	OLAT	1955	58:38	10,2
26 Paul Koks	Haag Atletiek *)	1965	1:12:56	8,2

*) Ook lid van OLAT

Winterserie RWV: 5 km snelwandelen in Rotterdam,

15 november 2009

Naam	Vereniging	Geb.	Tijd	km/u
1 Peter Van Hove	ACHL (B)	1981	26:49	11,2
2 Liesbeth van Leeuwen	av NOP	1988	29:50	10,1
3 Robert van Bremen	RWV	1982	30:31	9,8
4 Ad van Oyen	av Weert	1944	31:24	9,2
5 Klaas Bakker	OLAT	1937	32:54	9,1
P1 Wim van Cappelle	OLAT	1955	33:42	8,9
12 Carry Ombelet	OLAT	1971	37:59	7,9

Agenda snelwandelwedstrijden en prestatietochten

Datum	Plaats	Vereniging	Informatie
20 dec	Amsterdam	De LAT	Winterserie De LAT, 20 km prestatiewandeltocht + 5 & 10 km snelwandelen op de baan van atletiekver. AV23, Radioweg 89 Amsterdam. Start 12:00 uur. Inschrijven bij de start. Info via Alex Wijsman: 020-6900036, of op www.delat.nl .
03 jan	Rotterdam	RWV	Winterserie RWV, 1 tot 10 km snelwandelen + 10 km prestatiewandeltocht, Langepad. Start 11:00 uur. Inschrijven bij start. Nadere info via 010-4662015 of 0181-624046, of op www.rotterdamsewandelvereniging.nl

Een ouderwets gelijkmatige 10 kilometer

Nog drie maanden te gaan, dan geldt er voor mij weer een nieuwe leeftijdscategorie: 45+. Dat betekent dat ik nog drie maanden heb (ofwel vier wedstrijden) om mijn beste tijd 40+ te verbeteren.

Die staat sinds 2 maart 2008 op 1:08:49. Terwijl sinds 3 februari 1991 mijn gehele beste tijd op 57:08 staat, op een parcours dat zo'n 120 meter te lang was.

Die laatstgenoemde tijd, daar hoef ik niet aan te denken. Zelfs rennend gaat dat momenteel niet lukken. Maar om in de komende weken verantwoord op te bouwen naar een verbetering van de 1:08:49 is een poging waard. Lukt het niet, dan is het in elk geval wel een prima trainingsbasis. Tussendoor zijn er naast eigen trainingen nog enkele crosslopen in het Haagse die voor de nodige fysieke ondergrond zullen zorgen om op 7 februari 2010 zo sterk mogelijk voor de dag te komen.

Plannen gewijzigd

Maar nu is het nog 15 november. De eerste van het kwartet geplande wedstrijden zal een indicatie moeten geven hoe de stand van zaken is. Voor deze zondag was ik aanvankelijk van plan om aan de Duinrellcross mee te doen. Na het opstaan besloot ik me daarvoor af te melden en naar Rotterdam af te

reizen. Het verschil? Dat ik meteen weg kon, in plaats van wachten tot een uur of 9 om naar Wassenaar af te reizen.

Het is lekker rustig op straat als lijn 1 opgezocht wordt, en de aansluitingen kloppen prima tot en met lijn 7 richting Woudestein in Rotterdam.

Aan het Langepad wordt het na de aanmelding even aangenaam bijpraten met Suze van Vliet. Een halve eeuw geleden verrichtte zij pionierswerk voor de dames door als eerste vrouw deel te nemen aan de Nederlandse lange-aftandwandelocten. Zoals Brussel-Rotterdam en Amsterdam-Leeuwarden.

Herfstbui

Het Rondje Kralingse Plas is sinds mijn Uinitas-periode het inlooprondje geworden voor wedstrijden op de baan aan het Langepad en voor de winterseries aldaar.

Het decor is bekend, maar wat ik vandaag te zien krijg aan de overkant van de plas zie ik voor het eerst: een herfstbui die even alle aandacht opeist. Kraakhelder zicht of juist mist heb ik hier al regelmatig meegemaakt. Maar nog nooit de aanblik van een wolkendek waar regen uit neervalt en hoe mooi het water daarop reageert. Fantastisch. Ik ben niet de enige die daar zo over denkt, want tegenliggers die met de wandeltocht bezig zijn, zijn eveneens in opperbste stemming.

Op deze wijze vliegt de tijd naar 11:00 uur en mag er gestart worden. Voor mezelf was het best spannend om te ondervinden hoe het ervoor staat op een 10 kilometer. Immers: in 2009 was dit de eerste, los van de wegwedstrijden in Zoetermeer.

Goede keuze

Tijdens de wedstrijd merk ik dat de keuze voor Rotterdam een goede is geweest: het werd een gelijkmatige wedstrijd, waarin ik zowel de frequentie als de paslengte optimaal heb kunnen houden. Waardoor er een tijdswinst van ruim 3 minuten geboekt werd ten opzichte van de wedstrijden in Zoetermeer over dezelfde afstand, en er een 1:12:56 op de klokken kwam. Dat ik zo soepel boven de 8 km per uur kon blijven wandelen had ik niet verwacht.

Na afloop laat ik me nog even bijpraten over het verloop van de Jubileumtocht van de 50-jarige vereniging Hart van Brabant; in acht dagen werd daar bijna 600 kilometer afgelegd. Maar dan ga ik snel naar huis. Voor het clubblad van de schaakvereniging moet ik nog een analyse schrijven van een recente toernooipartij. Het verloop van deze wedstrijd biedt genoeg inspiratie om er weer een leesbaar geheel van te maken.

-Paul Koks-

B-100 in drie dagen 'uitverkocht'

Het gaat ieder jaar snel met de inschrijving van de Bossche 100. Zo snel, dat het niet eens nodig is het evenement te laten opnemen in het Landelijk Wandel Programma van de bonden. Maar dit jaar ging het helemaal hard: in drie dagen waren alle 110 plaatsen volgeboekt. Volgens **Boetje Huliselan** is er deze keer opmerkelijk veel belangstelling van de Belgische langeafstandslopers. Zij hebben zich 'en bloc' aangemeld. Wie nu nog mee wil doen, kan alleen nog een plek op de wachtlijst aanvragen en een rozenhoedje bidden op de goede afloop.



Sinds de **familie Martens** vorig jaar de organisatie van het succesvolle evenement heeft

overgedragen aan andere OLAT-leden, fungeert Boetje vooral achter de schermen, terwijl **Joop Reichenfeld** voor de buitenwacht meer zichtbaar is als routebouwer, secretaris en coördinator van de website waarop regelmatig verslag wordt gedaan van de laatste vorderingen.

Onder het nieuwe bewind hoeven de wandelaars volgens Boetje niet bang te zijn voor ingrijpende koerswijzigingen. „De basis willen we zoveel mogelijk handhaven: een uitdagende tocht, met een zo zwaar mogelijk parcours. Ook de boerenkool en de rijstepap houden we erin.”



Markering laat hier en daar te wensen over

E8 bij onze oosterburen nauwelijks bekend

Henri Floor en Coos Verburg doen in etappes het Europese lange-afstandspad E8. De laatste keer eindigde hun tocht in het schilderachtige Duitse plaatsje Rothenburg ob der Tauber. Daar pakten ze dit najaar de route weer op. Hun wederwaardigheden zijn zoals altijd door Henri geboekstaafd. In dit nummer deel 1; volgende maand de rest.

datum: vrijdag 11 september 2009

traject: Zeist – Rothenburg (per trein)

Een uurtje te vroeg rijden we vanaf NS-station Driebergen-Zeist via Arnhem naar Deventer. In Hannover hebben we een overstaptijd van ruim twee uur. We lopen naar een winkel van Karstadt en eten daar warm. We zien een man die een plateau draagt waarop broodjes te koop worden aangeboden. Als wij er een foto van willen maken, draait hij zich resoluut om. Verderop staat een poppenspeler die voor kleine kinderen poppen aan draden een dansje laat maken op muziek. Van Hannover rijden we via Würzburg en Steinach naar Rothenburg ob der Tauber.

Vanaf het station in Rothenburg is het een kleine tien minuten lopen naar Gästehaus Eberlein. Hier ziet Coos een trede in de hal niet, waarop ze languit met rugzak op de grond valt. Het loopt allemaal gelukkig goed af, maar we zijn wel erg geschrokken.

datum: zaterdag 12 september

traject: Rothenburg – Gammesfeld

afstand: 14 km

We kunnen in Gästehaus Eberlein vanaf acht uur ontbijten, maar wanneer we om acht uur beneden komen, zijn we niet de allereerste. Het ontbijt is pri-



ma, daarna lopen we naar het centrum van Rothenburg ob der Tauber, want zo loopt onze geplande wandeling.

We verlaten Rothenburg ob der Tauber over een relatieve steile grindweg. Tot aan Bettenfeld lopen we daarbij door het Schandtaubertal. Daarbij worden we door in totaal 25 dagjesmensen en drie mtb'ers (vader met zoon en dochter) ingehaald.

In Bettenfeld kijken we niet op de kaart en aan het eind van het dorp zien we geen markeringen van onze wandeling (HW4). Als we dan toch de kaart erbij pakken waarop we de wandelroute hebben ingetekend, blijkt hoe we moeten lopen. We zien, steeds op afstandje, een wandelend echtpaar dat op alle hoeken aan het speuren is naar hun markeringen. In Bettenfeld staan er vrijwel geen.

Deze dag zitten we ruim in de tijd en daarop besluiten we de plaatselijke

kerk van Bettenfeld te bezichtigen. Coos ziet een stempel met de tekst St. Wendelin Kirche Bettenfeld, een mooie stempel voor op onze stempelkaart. Van Bettenfeld naar Metzholz volgen we een rustige asfaltweg.

Net buiten Bettenfeld staan voor het laatste huis talrijke kaboutertjes tegen de buitenmuur aan. Verderop komen we langs een grote groeve. Deze groeve is nog veel groter dan die bij Landgraaf, waar we met de Ronde van Zuid-Limburg altijd langs komen. Ligt Rothenburg ob der Tauber nog in Beieren, nu steken we de grens over en bevinden we ons in Baden Württemberg.

Hier hebben we fraaie vergezichten. Metzholz is niet meer dan een buurtschap en we lopen zuidwaarts over een smalle asfaltweg. In het bos gaat de weg over in een grindweg, maar op een



splitsing klopt de ingetekende route niet meer. Het blijkt dat de wandelroute hier veranderd is. Op een bordje is de tekst dat de route hier veranderd is nog maar net te lezen. Nabij Hertershofen lopen we van de wandelroute af en via Hertershofen bereiken we Gammesfeld.

Nadat we onze intrek hebben genomen in ons overnachtingsadres, lopen we eerst nog wat rond in Gammesfeld, om de gesloten kerk heen. Daarna dutten we nog ruim een uur.

datum: zondag 13 september

traject: Gammesfeld – Wallhausen

afstand: 17 km

Rond half negen verlaten we Gammesfeld. De baas van het overnachtingsadres wijst ons een kortere en mooiere aanlooproute om weer op ons pad uit te komen. Na een uur lopen, komen we in Hausen am Bach. Het plaatselijke café is open en we drinken koffie.





In het volgende bos wijkt de gemarkeerde route af van de ingetekende route. De oorspronkelijke route is dichtgegroeid. Hier treffen we nog vier reeën, nadat Coos eerder vermoedelijk een vos heeft gezien. Na Reinsbürg volgt Reubach, maar in beide dorpen is geen café. In het volgende bos hebben we een rust en nuttigen onze meegebrachte lunch. Nabij Weikersholz komen we nog langs twee boerderijen met talrijke kalkoenen. In Wallhausen komen we om 15.15 uur aan bij hotel Schwarzer Adler. We bekijken de plaats en drinken koffie in Schwarzer Adler.

datum: maandag 14 september
traject: Wallhausen – Crailsheim
afstand: 17 km

Na een bezoek aan de bakker voor frisdrank begeben we ons op pad. Ik ben blij dat ik mijn blauwe jas heb meege-nomen; wanneer we op weg gaan is het zwaar bewolkt. Na ruim een kilometer verlaten we de verharde weg. Aanvankelijk zien we in het veld in de



verte een hoog stenen gebouwtje staan, later lopen we er vlak langs. Het blijkt een restant van een muur van een voormalig klooster, waarop nog muurschilderingen staan. Iets verderop is ons pad vrijwel dichtgegroeid. Het is nog net zichtbaar. Door de overhangende begroeiing, die nat is, wordt onze kleding dat ook. We komen in het plaatsje Bölgental. Het plaatselijke café is dicht, maar we kunnen onder een overkapping droog zitten.

We dalen af naar het riviertje de Jagst. Aanvankelijk loopt er een mooi en goed begaanbaar pad langs de Jagst. Later voel ik me op het smaller wordende pad met zijn steile helling niet zo op mijn gemak. Op een gegeven moment besluiten we om bij de eerste mogelijkheid het pad langs het riviertje te verlaten. Hier blijkt ook de markering van

het pad langs het riviertje te lopen. Dat komt dus goed uit.

Nabij Kernmühle is van balken provisorisch een bank gemaakt, waarop we een rust houden. Bij Neidenfels bestaat het begin van een steil pad uit een trap met gladde stenen. Dit keer voelt Coos zich niet op haar gemak. We lopen nu om via Sattelweier en Satteldorf. Wanneer we weer op de route uitkomen, voert ons pad opnieuw naar het riviertje. We besluiten hier een eind terug te lopen en een makkelijker pad te volgen. Op een akker met maïs zijn boeren bezig de maïs te oogsten.

Bij boerderijcomplex Auhof hebben we nog een rust. Tegen drie uur komen we bij ons logeeradres aan, na eerst bij een verkeerd adres te hebben gestaan. Ons overnachtingsadres heette namelijk Engel Keller en Engel is hier ook een biermerk. Er blijken meerdere bedrijven met deze naam Engel.

datum: dinsdag 15 september
traject: Crailsheim – Wildenstein
afstand: 22 km

Na het ontbijt doen we bij een supermarkt onze inkopen. Onze beginroute naar Willemshöhe is niet meer gemarkeerd. Hij is vermoedelijk verlegd, maar bij Willemshöhe treffen we onze markering weer. Op lantarenpalen en dergelijke zijn nog wel vierkante plekken zichtbaar waarop een oude markering heeft gezeten.

We lopen deze dag veel door bossen en komen langs de voormalige Schönebürg. Onze eerste rust is op een bankje in Mistlau om 12.15 uur. Daarna voert ons pad fraai over weilanden en langs bosranden.

In Großenhub hebben we een rust op een bankje bij een kerk. In Großenhub



staan in verschillende tuinen kabouter-
tertjes. Via Fichtenhof en Volker-
mühle komen we bij ons overnachting-
adres in Wildenstein aan. We bezichtigen de
plaats en bij Gasthof Lamm drinken we
koffie.

De Wirtin ziet onze stempelkaart en
vertelt wat over andere E8-wandelaars.
Dit is de enige keer dat we iemand tref-
fen die iets van de E8 afweet, zo onbe-
kend is deze wandeling in de diverse
plaatsen waar we doorkomen.

datum: woensdag 16 september
traject: Wildenstein – Sinbronn
afstand: 17 km

Het is nevelig en dus weer geen mooie
vergezichten vandaag. Aan de rand van
Wildenstein is in het bos in 2008 voor
kinderen een Zauberwald bosperceel
aangelegd. Boven Lautenbach komen
we langs de Hammermühle. Door een
bospassage bereiken we Buckenweiler.
Hier eten en drinken we wat in een bus-
hokje.

Bij Oberhard verlaten we de verkeers-
weg weer en lopen over een oude weg
naar Segringen. Hier valt de begraaf-
plaats op. Op alle graven staat een-
zelfde soort kruis, waarop alleen staat
wanneer de persoon is gestorven. Op-
vallend is ook dat op het kruis staat
hoe oud de persoon geworden is. Naast
het aantal jaren staat ook het aantal
maanden en dagen vermeld. Achter op
elk kruis staat een tekst uit de bijbel.
Na Segringen komen we in het plaatsje
Rain. Daarna volgt een verkeersweg
naar Dinkelsbühl waar we veel foto's
maken. Er staan veel vakwerkhuisen
en we treffen er ook een groep Japan-
ners. Buiten Dinkesbühl lopen we door
een bos naar Botzenweiler. Hier zien
we in een tuin wel 33 kaboutertertjes.

Bij een bushaltekokje hebben we een
rust en eten wat. Tegen vier uur komen
we in Sinbronn aan. Goldenes Röble
is een groot huis dat geel gekleurd is.
Hoewel ze rustdag hebben, kunnen we
er terecht.



datum: donderdag 17 september
traject: Sinbronn – Wassertrüdingen
afstand: 22 km

We hebben weer prima geslapen en
rond half negen begeven we ons op
weg. Buiten Sinbronn zien we twee ree-
en lopen. Verderop zijn verschillende
boeren met hun tractoren op het land
bezig en aan de rand van Obermichel-
bach hebben we een rust. In Wittelsho-
fen vraagt een man aan ons waar onze
wandeling naar toe gaat. We komen
langs een gesloten kerk, met naast de
voordeur een bankje waarop we lun-
chen.

Als we om twaalf uur weer verder wil-
len gaan, begint de kerkklok te luiden
en maakt, omdat we er zo dicht bij zijn,

een oorverdovend lawaai. Nu begint
het mooiste deel van de wandeling.
Buiten Wittelshofen volgen we aan-
vankelijk een geologisch pad. Bij een
pruimenboom doen we ons tegoed aan
een paar vruchten. Voor Coos hangen
de pruimen weliswaar te hoog, maar ik
kan er goed bij.

Ons pad stijgt gestaag. Het hoogste
punt van de Hesselberg is 689 meter.
Dit is tevens het hoogste punt van onze
wandeling dit jaar. Op de top groeien
bijna geen struiken of bomen. Bij mooi



weer zouden we hier een grandioos
mooi uitzicht hebben, maar we zijn al
lang blij dat het droog weer is.
Uiteindelijk komen we boven Röckin-
gen uit, maar in het dorp zelf komen
we niet. Rond half vijf komen we bij
ons overnachtingsadres aan.

-Henri Floor-
www.henrifloor.nl

(wordt vervolgd)



Boetje mee met Vierlandentocht Hart van Brabant

De Tilburgse wandelsportvereniging Hart van Brabant bestaat een halve eeuw en bij die gelegenheid ontving **Ad Leermakers** op 31 oktober j.l. een koninklijke onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor de wandelsport.

Sinds 1973 is Ad actief als bestuurslid van Hart van Brabant, dat in wandelkringen vooral bekendheid geniet door de Nacht van Loon. Een van de leukste evenementen op de lange afstand, vindt Ad, die o.a. vijf maal Parijs-Colmar (525 km non-stop) op zijn naam schreef.

Voor het jubileum van HvB had hij een passende wandeling uitgezet: de Vierlandentocht, waarbij in acht dagen 500 km afgelegd moest worden in een tempo van gemiddeld 7 km per uur. Deze tocht stond open voor leden van zijn eigen club en een select aantal genodigden die geacht werden deze achtdaagse beproeving te kunnen doorstaan.

Onze eigen **Boetje Huliselan** behoorde tot de 16 deelnemers – en was daar best trots op. „Elke dag startten we om 7 uur



Ad Leermakers

en liepen dan door tot half een. Dan konden we een half uurtje zitten en daarna liepen we weer constant door tot een uur of zes. Het was heel erg zwaar, maar ook heel erg mooi”, zo vat Boetje deze jubileumtocht samen.

Over de organisatie heeft hij niets dan lof. „De verzorging was prima. We sliepen in campers en caravans. Het was allemaal erg goed geregeld.”

De vier landen waar de wandelaars doorheen trokken waren Nederland (o.a. de Kauberg), Duitsland, Luxemburg en België, een bergachtig parkoers dus. „Veel

wegen met versleten asfalt, vreselijk voor je voeten. De vierde en vijfde dag waren gewoon verschrikkelijk. We hebben hellingen gehad tot wel 18%, waar auto's alleen in z'n één omhoog konden”, vertelt Boetje. „En het mooiste was: eenmaal boven bleek dat we verkeerd waren gelopen omdat de route niet helemaal duidelijk was.” Hij kan er achteraf om lachen.

Nee, Boetje had er niet speciaal voor getraind. „Dat doe ik al het hele jaar door, dus ik kon hier goed mee. Bijna fluitend, zelfs. Maar er waren er ook een paar voor wie een hele dagetappe te zwaar was.”

Ook 6 OLAT-leden mee op wandeltocht van 130 km over jubileumpad

Afzien bij herdenking 65 jaar Zeeuwse bevrijding

Om de bevrijding door de geallieerden te herdenken ontwikkelde OLAT vijf jaar geleden het Airbornepad Market Garden, van Lommel naar Arnhem. De Zeeuwen hebben nu hun eigen **Bevrijdingspad**. Het is vorig jaar tot stand gekomen bij het 100-jarig jubileum van de KNBLO-NL. In elke provincie zijn toen nieuwe lange-afstandspaden gemaakt.

Het Zeeuwse pad heeft de Slag om de Schelde van eind 1944 als leidraad. Die slag mag dan niet zo bekend zijn als de Slag om Arnhem, hij was wel succesvoller. In Vlissingen is een groot monument opgericht (foto) om de moeizaam bevochten bevrijding van de Zeeuwse eilanden te herdenken.

Vlissingen was op zaterdagochtend 17 oktober j.l. ook de startplaats van een bijzondere wandeltocht van 24 ervaren lange-afstandslapers, onder wie zes leden van OLAT: **Theo Klanke, Boetje Huliselan, Hanny Klumpkens, Hugo Prinsen, Connie Raijmakers** en **Ernst Westerhoff**. Zij liepen in één ruk het complete traject van 130 km en namen de volgende ochtend bij terugkeer in Vlissingen deel aan de officiële herdenking die daar was georganiseerd.

Theo Klanke was samen met twee anderen de organisator van deze herdenkingstocht. Het was een zware wandeling, grotendeels over onverharde paden, over grasdijkjes en door duingebieden en niet te vergeten de zompige Zeeuwse klei. Langs de route zijn her en der nog restanten zichtbaar van oude verdedigingswerken en ander militair materieel. De timing van de wandelgroep mag uitstekend genoemd worden: precies bij het passeren van Arnemuiden luidde de veelbezongen klok.



Maar het meest indrukwekkend was natuurlijk de plechtige ceremonie op zondagochtend bij het monument. Alle 24 wandelaars waren in hetzelfde blauwe T-shirt gestoken. Ze werden verwelkomd met doedelzakmuziek van **Willem Steenbakkers** en er stond een erehaag klaar van oorlogsveteranen. Daarna volgden de toespraken, een kranslegging voor de gevallen militairen en burgers en werd de Last Post geblazen, gevolgd door een minuut stilte. Een waardige afsluiting van een herdenkingstocht die de deelnemers niet snel zullen vergeten. Wie dit Zeeuwse Bevrijdingspad ook eens wil bewandelen, maar dan recreatief en in etappes, kan het bijbehorende gidsje bestellen via boekhandel of KNBLO.

-MK-



PRIKBORD

JAARVERADERING: 6 MAART

Het duurt nog even, maar als u toch bezig bent uw nieuwe agenda voor 2010 in gebruik te nemen, kunt u meteen noteren dat de komende OLAT jaarvergadering gepland staat op 6 maart.

Het bestuur hoopt natuurlijk op een ruime opkomst, met name ook van degenen die zullen worden gehuldigd vanwege langdurig lidmaatschap, een notering in de top-3 van ons clubkampioenschap en/of andere prestaties. Bent u verhinderd? Laat het even weten via onze secretaris **Gerrit van Baal**.

De jaarvergadering vindt plaats in het Activiteiten Centrum Burghplan, Fabritiuslaan 28 te Eindhoven, waar we ieder jaar te gast zijn. (Alleen de datum moest deze keer verschoven worden wegens een carnavalsfeestje).

De zaal is open vanaf 13:00 uur; de vergadering start om 13:30 uur. Te zijner tijd ontvangen alle leden bij het clubblad uitgebreide informatie over de te behandelen onderwerpen.

WILLEM BLIJFT BIJ DE TIJD

Onze vaste verzorger **Willem Schoonhen** is niet alleen erg handig en inventief, hij gaat ook nog eens helemaal mee met zijn tijd. Op het vlak van afvalscheiding staat hij bovendien zijn mannetje. In Maarheeze speelde Willem in op de nieuwste ontwikkelingen: het scheiden van plastic afval. Middels een bord met het bekende oranje figuurtje werden de wandelaars opgeroepen hun pet-flessen in te leveren bij de wagenrust. Tot veel respons heeft het nog niet geleid. Maar het idee is natuurlijk prima. Daarom brengen we het hier nog maar eens onder de aandacht.

HETTY RUIMT OP



De OLAT-boetiek houdt over een klein half jaar op te bestaan. De komende tijd is een bezoekje aan de winkel extra aan te bevelen, want **Hetty** houdt uitverkoop. Polo's mogen weg voor een tientje het stuk (twee voor 15 en drie voor 20 euro) en ook de wandelsokken worden voor een zacht prijsje van de hand gedaan. Alles zolang de voorraad strekt.

De Paastocht van 2010 wordt de allerlaatste winkeldag voor Hetty van Wijk-Verberne, die met haar dan kersvers gepensioneerde echtgenoot **Frans** wil gaan genieten van het goede leven. En wandelen is een van de bezigheden die hoog op hun verlanglijstje staan. „Zelf ga ik pas over vijf jaar met pensioen, maar wie zegt dat we dan nog samen de dingen kunnen doen die we nu willen”, zegt Hetty, die dit werk dan precies drie jaar heeft gedaan. En met plezier, zoals iedereen heeft kunnen constateren.

Nu de kogel door de kerk is (lees meer over het bestuursbesluit op pag. 7 van dit nummer) kan de uitverkoop dus officieel van start. Hetty had er in Maarheeze al een voorschotje op genomen; de mooi geborduurde KWD-badges mocht iedereen zo meenemen en dat lieten velen zich geen twee keer zeggen.

De eerstvolgende gelegenheid om bij Hetty te komen shoppen is met de Grenzeloze tocht. Daarna nog op alle winterseries en tot slot zoals gezegd de Paastocht in Asten. De verkoop van wandelgidsen door **Janet van Gennip** blijft bestaan.

STORINGEN INTERNET & MAIL

Sinds anderhalf jaar is de redactie van OLAT Nieuws overgestapt op glasvezel, via Ons Net Eindhoven. Naar nu blijkt, is het internet- en mailverkeer via deze provider de afgelopen maanden regelmatig ernstig gestoord geweest.

Als alles plat ligt merk je dat snel genoeg. Maar als slechts een deel van de mail aankomt, heb je dat niet zo gauw in de gaten. Terwijl in sommige gevallen meer dan een kwart van de mail blijkt te zijn zoek geraakt.

Daarom aan alle lezers de vraag: heeft u de afgelopen maanden kopij en/of foto's naar olatnieuws@onsneteindhoven.nl opgestuurd en geen antwoord gekregen van onze redactie (in casu **Mirjam Kies**), laat dit dan weten. U kunt bellen naar 040-2550342.

Deze oproep geldt ook voor kopij en foto's die de komende tijd nog verstuurd worden, want het is niet zeker dat de storingen bij de provider nu zijn opgelost.

STEMPELEN

In de Daatjeshoeve, een van de cafèrusten op de winterserietocht in Maarheeze, konden de wandelaars kennis maken met een 'nieuw gezicht' – en wel dat van **Many Kon**. Op verzoek van zijn



Piet en Many: dikke vrienden

goede vriend **Piet van Buul** had hij zich daar geïnstalleerd om de kaarten af te stempelen, terwijl zijn echtgenote **José** aan het wandelen was met enkele vrienden.

den. „Mijn vrouw wandelt meer dan ik”, lacht Many, die het in elk geval warm en droog had daarbinnen.

„We kennen veel leden van OLAT en de tochten bevallen ons buitengewoon. Maar lid zijn we niet, want een groot deel van het jaar verblijven we in het buitenland, vooral 's winters. Over een paar weken zijn we weer een poosje het land uit.”

Over een slangenkuil, stempelen bij Sinterklaas, verdachte druiven en een bijzondere monnik

De camino, van St-Jean-Pied-de-Port tot Leon (2)

Twee jaar geleden stond in dit blad het vervolgverhaal 'Lotgevallen in de buurt van de Lot'. Inmiddels is Peter van de Ven een heel eind verder op de Camino. Hier het tweede deel van zijn lotgevallen als pelgrim in Spanje.

Dinsdag 25 augustus

Vertrek uit Puente la Reina: weer vroeg uit de veren, want het zou vandaag een 30+-km-dag worden. Nog even het standbeeld van de pelgrim voor ons hostel gefotografeerd, die de peregrino's moest inspireren om op de ingeslagen weg door te gaan.

Na een kilometer passeerden we de herberg van de Padres Repadores. Hier hadden we gisteren nog stichtelijke liederen vanuit de tuin gehoord, moet toch wel een apart gevoel zijn, als je daar op je stapelbed ligt en nu eens een keer niet de Stones, Guus Meeuwis of Tina Turner. In een winkeltje een Camino-T-shirt gekocht, vrij eenvoudig met alleen een aantal uiteenlopende strepen erop, die de Jakobsschelp voorstelden. Puente is niet zo groot, na 800 meter door de hoofdstraat lopen, zat je al weer aan de stadsrand.

Bij het verlaten van de stad staken we de rivier de Arga over, een historische brug met zes bogen, ook alweer negen eeuwen oud. We bleven nog een tijdje het dal van deze rivier volgen over een onverharde weg, maar na een half uur kwamen de eerste zweetdruppeltjes: een klim van 200 meter naar het eerste dorp, Maneru, ook zowat het hoogste punt van vandaag. In Maneru de waterfles bijgevuld. In het midden van het dorp hing een heel apart schild tegen een huis, een mythologisch figuurtje, dat een schild vasthield, met daarop het wapen van een koningshuis.

Voor de afwisseling weer de wandelstok laten liggen, maar deze keer hoefde ik er maar 10 minuten voor terug te lopen. Aan het eind van het dorp hadden we meteen zicht op het



volgende dorp, Cirauqui, dat prachtig op een heuvel gelegen lag. Vreemd genoeg is de vertaling van dit woord slangenkuil, nou dan waren die slangen wel hoog gehuisvest! In de slangenkuil hadden we nog koffie met gebak, dit omdat Theo Jansen jarig was.

Na Cirauqui veel landelijke onverharde wegen. De zon had zich vandaag nog niet zo laten zien, maar tegen het middaguur kwamen er toch steeds meer blauwe plekken tussen de wolken. Buiten het dorp een verrassing: de restanten van een Romeinse brug, die was dus nog vele honderden jaren ouder dan de bogenbrug bij Puente. En na de autobaan overgestoken te zijn, liepen we aan de overkant op klinkerstenen, die zo kenmerkend waren voor de Romeinse heir(leger)wegen. Wel grappig, een autosnelweg van de 21^e eeuw en een legerweg van 100 na Christus zo dicht bij elkaar.

Nu liepen we van de autobaan vandaan en kwamen in het dal van de rivier de Salado. Daar weer een 'nieuwe' brug (Middeleeuwen) overgestoken. Na enige meters geklommen te zijn een mooi uitzicht op het dal, met op de voorgrond een olijvenboomgaard en op de achtergrond een aquaduct, dat het water van de ene kant van het dal naar de andere vervoerde. Dit was wel iets uit de laatste eeuw, voor irrigatie. In Lorca (13 km afgelegd) hadden we eigenlijk de beide Theo's voor de lunch verwacht. Maar Arie en ik hadden genoeg in de rugzak zitten. Bovendien was er een winkeltje.

Na 20 minuten pauzeren richtten we onze blik op Villatuerta. De weg daalde nu heel langzaam en er was veel wijde blik. Langs de kant een paar Duitse dames, die in Puente in dezelfde ruimte geslapen hadden als ik.

In Villatuerta de tweede stempelpost van vandaag. Een beetje apart: een mysterieuze vrouw in een ruimte waar allerlei oosterse geurtjes hingen. Een grote herdershond hield vanuit een hoekje een oogje in het zeil. Arie infor-



meerde naar de muziek die ze draaide. Ben benieuwd of hij die in Nederland nog heeft kunnen traceren.

Toen waren we vrij snel bij de kerk, waar we door Theo & Theo verzorgd werden. Soep en brood smaakten goed, maar Theo inspireerde ons om vrij snel door te lopen naar Ayegui, want daar zouden we een certificaat krijgen voor de eerste 100 km die we in Spanje gelopen hadden, en een kwartier verderop fontein die wijn spoot en waar de pelgrim gratis kon drinken. Eerst nog even Estella gepasseerd, ook wel Estella la Belle (de mooie) genaamd, vanwege de vele historische gebouwen.

In Ayegui bleek, dat het certificaat alleen verstrekt werd aan overnachters in de plaatselijke refugio – wat een discriminatie! Dan maar die fontein. Dat was dus gewoon een kraantje, maar het is ook gemakkelijker om uit een mok wijn te drinken, dan met je tong wijndruppels op te vangen en te zorgen dat de rest van je lichaam en kleren niet plekkerig worden. Als echte Nederlanders niet alleen 0,4 liter gedronken, maar ook nog 0,8 liter in een thermosfles meegenomen voor 's avonds. Die wijn komt van de bodega van Irache, en daar vlakbij ligt het klooster; daar had Theo van de Ven nog een stukje watermeloen voor ons.

Nu nog 7 km lopen naar het eindpunt. Hier trapt Arie en ik in de val van de variant. We liepen onder de autoweg door en daarna over de flank van een helling, met prachtige uitzichten over het dal. De lucht was strakblauw, maar aan de overkant hielden de bergtoppen van de Pyreneeën zich in



de wolken. De 7 kilometer duurden een kleine twee uur, en toen heette de finishplaats niet Villamayor de Monjardin, maar Urbiola.

Hier hadden Arie en ik een 'klein meningsverschil' of we nu wel of niet door zouden moeten lopen. Na Theo Tromp gebeld te hebben, was dat dus niet doorlopen. We besloten in afwachting van de auto maar de wijn op te drinken. Dat



was niet nodig geweest, want Theo van de Ven was er binnen vijf minuten. We bleken maar 2 km van het juiste eindpunt afgezeten te hebben.

Woensdag 26 augustus

Wat later gestart, want onze overnachting lag 13 km verder dan Villemayor. In Villemayor had Theo dus willen overnachten, maar de uitbaters van het hostel hadden een huisregel: vóór 13.00 uur moest je je aanmelden. Dat lukte dus niet met onze dagafstanden. Ondanks het feit dat wij net zoals zij Nederlanders waren, konden ze geen uitzonderingen maken. Voor de rest wel gezellige mensen, onze groep heeft er een paar aangename uurtjes doorgebracht.

De route die wij nu zouden volgen tot het volgende stadje, Los Arcos, wordt in het gidsje omschreven als 'heerlijke eenzaamheid': 12 kilometer lang alleen maar graanvlakten, en geen schaduw.

Tot Los Arcos zou het met de hitte nog meevallen, maximaal 25 graden. Na 4 km hadden Theo & Theo nog een verrassing voor ons: we mochten 5 km extra lopen om de dagafstand van de volgende dag, die maar liefst 38 km was, wat in te



perken. Vooralsnog hadden we hier geen bezwaar tegen. Groot voordeel van de komende 2,5 uur was, dat we glooiend afdaalden. Behalve graan zagen we regelmatig druivenvelden. De druiven hadden al een uitnodigende blauwe kleur, maar je weet nooit wat er op gespoten is. Een paar keer kwamen we hooimijten tegen, die soms wel acht meter hoog waren. En om de eenzaamheid te benadrukken: de ruïne van een boerderij; die was waarschijnlijk al decennia geleden verlaten. Tussendoor stond het busje er nog voor de koffie. Bij het binnenkomen van Los Arcos denk je een oase te zien, omdat een inwoner daar een aantal bankjes en frisdrankautomaten heeft neergezet in een carport, maar je kunt toch maar beter doorlopen door de schaduwrijke Calle Mayor naar het pleintje bij de kerk van Santa Maria. Gisteren hadden Arie en ik de overdadige decoraties in barokstijl al uitgebreid bij kunstlicht gefotografeerd, nu keken de anderen daar hun ogen uit. Tijd voor een verkoelend drankje dus.

Dit was voordrinken voor de volgende 7km, want nu was het – na 12 uur – bijna 30 graden geworden, met nog steeds weinig schaduw. Sansol, de plaats waar Theo de lunch had gepland, leek dichtbij, maar door de warmte leek de tijd ook langer te duren.

We kregen soep en iets van macroni-salade op een school-



plein vol bomen, dus schaduw genoeg. Arie ging even een siesta doen op de glijbaan. Gelukkig kon Loes hem net op tijd waarschuwen, voordat Theo van bovenaf een kannetje water naar beneden goot. Zelf maakte ik mijn handdoek en mijn hoedje kletsnat bij de pomp, want na de lunch zouden we het heetste stuk krijgen. ‘Echte’ pelgrims met rugzakken van 10 à 15 kilo stoppen na een uur, maar als wij dat zouden doen, zou de Camino een zevenjarenplan worden, en zoveel tijd hadden de meesten van ons niet. Vlak voorbij Sansol lag nog een ander dorp, Torres del Rio. Hier was ook de Belgische biercultuur doorgedrongen, in de vorm van de bekende monnik die een Trappistenkelk in de hand hield.

De eerstvolgende 6 km moest er even behoorlijk geklommen en gedaald worden (hoogteverschil ca. 100 m). Om de hitte (36 graden) een beetje tegen te houden, had Sjaak van de Raad zijn paraplu als parasol opgestoken. We passeerden een openlucht-altaar en even verderop een groot bord met 2x2 namen die met ringen met elkaar verbonden waren: twee pasgetrouwde stellen. Maar wat betekent dat Torres del Rio (stieren van de koning) dan? Dat de mannen krachtpatsers zijn?

We liepen gauw door naar Viana, de oorspronkelijke finishplaats. Maar dat duurde nog een uur, dus kwamen die bomen langs dat beekje goed van pas om even in het gras te liggen. Theo Jansen haalde nog enkele petjes door de ondiepe bedding, voor de afkoeling.

In Viana eerst maar tegenover de kerk in de schaduw gezeten, en goed bijtanken. Tegenover ons waren schoonmaaksters bezig in de brandende zon de stoep te vegen, maar daar zijn zij natuurlijk aan gewend. Nog even de kerk bezichtigd; die had net zoals in Los Arcos vergulde ornamenten en een

indrukwekkend altaar. Ook weer een beeld van Jacobus achter glas, met in zijn hand de pelgrimsstaf.

Het was nu half vijf, en nog steeds goed warm. Of we Logrono nog zouden halen, was onzeker, want dat lag een kleine 10 km verder. Gelukkig was er nu niet meer zo veel hoogteverschil, maar er was ook bijna geen vegetatie. Na

een uur kwamen we in een dennenbos, waar nogal veel gele pelgrimspijlen op de bomen geschilderd waren. Dat bos duurde niet lang, want even verder was een verharde weg. Dan nog 800 meter parallel aan die weg onder naaldbomen gelopen, en toen waren we blij dat de beide Theo's ons kwamen oppikken. Iedereen stopte, met uitzondering van Wim Brooijmans, die ook nog de laatste 5 km naar het hostel in Logrono gelopen heeft. In Logrono hadden we twee uur tot het warme eten, genoeg tijd om met Wim een terrasje te pikken. Wel op een druk punt, maar liever wat uitlaatgassen om je heen dan in een hotelkamer of binnen in een cafeetje te zitten. Net zoals in Pamplona gaven de digitale thermometers na 21:00 uur nog hoge temperaturen aan.



Donderdag 27 augustus

Al weer bijna een volle week zaten we nu op de Camino, en ongemerkt waren we nu gearriveerd in een andere provincie, La Rioja. De groep splitste zich 's ochtends: een deel ging verder waar we gisteren gestopt waren, maar ik besloot met Henny, Martha en Martin te starten bij de kathedraal van Santé Maria la Redonda. Dat laatste stuk van gisteren was overwegend industrieterrein, dat liet ik maar aan de *diehards* over.

Eigenlijk was dit maar een gewone kerk, maar toen in 1959 de bisdommen heringedeeld werden, kreeg Logrono een bisschopszetel toegewezen. De kathedraal lag vreemd genoeg niet op de pelgrimsroute, maar 400 meter omlopen is na-





tuurlijk ook geen ramp. Daarna ging het over een vrij rechte brede verkeersweg in noordelijke richting de stad uit.

Net voordat we echt de bebouwde kom uit waren, zagen we twee stenen wandelende figuren; dit was een geschenk van de Amigos de la Camino de Santiago Riojana. De eerste 4 km buiten de stad kwamen we een kleine honderd wandelaars tegen, of ze haalden ons in. Dit waren dus Donderdagswandelaars van een plaatselijke club, die naar het stuwmeer van la Grajera liepen en daarna weer terug. Een prachtig verhard pad, met aan de kant rijen cypressen. Het stuwmeer was een mooi plekje voor een mini-groepsfoto, en hier had Theo ook de koffie gepland. We zaten er net 10 minuten, toen de anderen er ook weer bijkwamen.

Na het stuwmeer konden we nog een kleine 20 minuten genieten van een schaduwrijk stadspark, daarna zou de begroeiing weer een stuk minder worden. Aan het eind van het park een half open huisje met aan de voorgevel de afbeelding van een heilige met een aureool, waar ook een naam, Marcelino Lobato Castrillo op stond. Hier zat een soortement van Sinterklaas of Kerstman pelgrimsstempels weg te geven, een heel vriendelijke man, die bovendien fruit en koekjes uitdeelde.

We gingen nu een kleine 200 meter klimmen, naar de top Alto de la Crajero. Toen ik op een gegeven moment ach-



terom keek, had ik een prachtig uitzicht op Logrono, met op de voorgrond het stuwmeer van la Crajera. Dat was toch nog groter dan ik gedacht had. Toen we de top achter ons hadden gelaten, liepen we langs de autoweg. We werden slechts door kippengaas van het voorbijrazende verkeer gescheiden. Dat gaas had een heel hoog Camino-gehalte, want er waren wel 500 grote en kleine kruisjes doorheen gevlochten. Blikvanger was hier ook de bekende Osborne-sherry-stier, ongeveer 6 meter hoog, en vanaf de autoweg waarschijnlijk al kilometers ver weg te zien.

Nu was het niet ver meer naar Navarrete, het eerste dorp dat we vandaag tegenkwamen. Aan het begin zagen we de ruïnes van het pelgrimshospitium San Juan de Acre. Dat is een kleine acht eeuwen lang een onderkomen voor de pelgrims geweest, maar uiteindelijk toch in de vorige eeuw afgebroken. We moesten een klein stukje klimmen, want het dorp bleek op een rots gebouwd te zijn.

In het centrum weer een terras opgezocht. Ik moest nu toch op Arie wachten, want die had ik na 'Sinterklaas' niet meer gezien. Wat bleek: behalve een pelgrimsstempel had hij van die man ook nog een pelgrimsstaf gekregen, die persoonlijk door hem gesneden was. Dat wachten leverde ons wel weer een grotere achterstand ten opzichte van de rest op.

Bij het verlaten van Navarrete was opeens de stoep heel plekkerig, dat was iets wat door de bladeren van de bomen afgescheiden werd. Maar die kleefstof aan onze schoenen waren we alweer vergeten toen we Theo troffen met koffie en fris. De eerstvolgende 8 km waren een beetje problematisch, om-



dat door de verbreding van de autoweg de oorspronkelijke Camino verdwenen was. In de volgende plaats Ventosa was schaduw, en die was meer dan welkom, nu de zon weer aan kracht begon te winnen. We haalden een Spaanse pelgrim in. Die had het behoorlijk moeilijk, want zijn kuiten waren verbrand. Op het terras werd Wim gebeld door Theo Tromp, en binnen 10 minuten zaten we op de plek waar hij de lunch klaar had staan. Er waren zitjes van 5 bij 4 meter met een houten overkapping en de omgeving was vrij troosteloos. Dit zou een park langs de autobaan moeten worden, maar groen was er nog nauwelijks en veel planten waren verdord.

Nu nog een klein stukje lopen naar het hoogste punt van vandaag, de Alto de San Anton (plm. 680 m.). Op een gegeven moment zagen we langs de kant een leger steenmantjes. Dit kenden Henny, Martin, Arie en ik nog van La Palma, waar ze als markering voor paden dienen. Henny ging ze vragen of ze vreedzame bedoelingen hadden, maar ze zwegen in alle talen. Dan maar gauw de top oversteken, om op ongeveer 6 km afstand ons eindpunt van vandaag, Najera, te zien liggen. Op dat laatste stuk kregen we weer watermeloen en drinkkartonnetjes van Theo & Theo, lekker in de schaduw van de parasol die ze bij het busje hadden uitgekapt. Weer mijn handdoek nat gemaakt. Henny had onderweg een stukje bamboe gevonden, dat mijn wandelstok tot de laatste dag zou worden.

Op 2 kilometer voor Narreta nog even in een schuilhutje zitten buurten met een Belgische en een Zwitserse pelgrim, die elkaar tien dagen eerder ontmoet hadden en bij elkaar gebleven waren. Dat hutje leek in de verte net een bijenkorf.

Net voor Najera een schutting gefotografeerd met een gedicht, speciaal voor de pelgrims gemaakt door een priester.

De eerste zin was heel diepzinnig: 'Pelgrim, wie roept je, welke duistere kracht drijft je?' Iets waar ik vooralsnog geen antwoord op had. Even verderop een Camino-verkeersbord dat waarschijnlijk alleen in Spanje bestond, en dat automobilisten waarschuwde voor overstekende pelgrims (mooie variant op overstekende herten!)

Najera bleek een vrij grote stad te zijn, en we hadden meer dan vier uur de tijd om haar te verkennen. Maar eerst kwamen we lekker bij tegenover onze overnachting onder een hele reeks grote bomen. En 's avonds was er nog veel activiteit langs de rivier de Yalde, de rivier die de scheidingslijn vormde tussen de oude en de nieuwe stad.

Vrijdag 28 augustus

Al om 7 uur in het donker vertrokken, want de dagafstand was 32 km. Op de eerste km. een klimmetje van 50 meter. Dit om te bevestigen, dat Najera beschermd werd door steile rotten, en tot voor een paar eeuwen moeilijk was in te nemen door vijandelijke troepen. Nadat we over deze heuvelrug, de Penaescalera, heen waren, kwamen we in de uitgestrekte vlaktes van La Rioja. In het gidsje wordt dit stuk omschreven als een van de meest aantrekkelijke etappes van de Camino, maar het was veel wijde blik. Wel fijn dat het overwegend bewolkt bleef, want in de brandende zon zou het toch weer een beetje afzien geworden zijn. Hier groeiden dus de druiven



die de Rioja-wijn in heel Europa befaamd gemaakt hebben. Maar je moest wel twee keer nadenken voordat je een trosje uitprobeerde, want de planten waren blauw uitgeslagen van de bestrijdingsmiddelen die er op gespoten waren.

Het ontbijt hadden we na ruim een uur lopen in Azfora, op een pleintje met genoeg banken en een fonteintje in het midden. Voor de plaatselijke refugio zagen we iemand die we vorig jaar nog ontmoet hadden op het Franse gedeelte van de Camino: een Belg, die misschien wel 100 kilo bagage bij zich had, gecompliceerd bevestigd aan een fiets. Waarschijnlijk ook in het 'normale' leven een chaoot.

Weer verder ging het tussen de druivenvelden, met nauwelijks enig hoogteverschil. Je zag soms 2 km verderop pelgrims lopen. Het geografische hoogtepunt zou Ciruena zijn, maar die klim was zo kort, dat je kunt stellen dat we 4 uur

een ontspannende wandeling hadden.

Bij het binnenkomen van dit dorpje liepen we langs een groot golfterrein, en daarna zagen we een aantal straten omzoomd door huizen die waarschijnlijk na de eeuwwisseling gebouwd zijn. Alleen maar optrekjes waar veel mensen in de plattelandsdorpjes nooit in zouden willen wonen, en die voor hen waarschijnlijk ook te duur zouden zijn. Misschien wel

weekendhuisjes voor stadsmensen. Er waren hier ook geen voorzieningen (winkels, hostels) voor pelgrims. Daarom wel gemakkelijk, dat Theo & Theo verderop weer met de koffie stonden. We zaten hier midden in een bekende druivenstreek, daarom was het wel even komisch om je in België (Vlaanderen) te wanen: aan de overkant was een hopveld, dat is de plant die een grondstof levert voor bier en die tijdens de Vierdaagse van de IJzer het landschap van de derde dag bepaalt.

Toen nog 6 km naar de meest imposante pelgrimsstad van vandaag, Santo Domingo de la Calzada. Voor de derde keer een lange onverharde weg. We liepen naar beneden, dus we zagen de stad al op grote afstand liggen. Bij binnenkomst was er weer een stempelkantoortje. Hier wilde ik zelf op de foto, want ik was als laatste van onze groep toegetreden tot het leger der stempelfanaten. Overigens was het wel een contrast, zoals Arie overal fanatiek liet stampelen, en ik maar uit mijn neus zat te...! En zoveel tijd kost het ook weer niet.



Santa Domingo de la Cazalda was vernoemd naar een monnik, die zijn leven gewijd had aan één traject van de Camino, van Najera naar Redecilla, zo'n 40 km. Dat ging veel verder dan voor markeringen zorgen; in zijn eentje maakte hij de weg vrij van bossen, bouwde hij een brug over de rivier de Oja, en ook een paar kerken en hospitia zijn door hem opgericht. Hij werd 90 jaar, een hoge leeftijd voor die tijd. De kathedraal in het centrum is op zijn graf gebouwd.

Op afbeeldingen wordt hij vaak vergezeld van kippen, dit heeft iets te maken met een wonder dat aan hem wordt toegeschreven. De anekdote is te lang voor dit verhaal, maar dank zij hem zouden een jongen en een kip na ophanging/bereiding weer tot leven gekomen zijn. In de kathedraal scharrelden in een nis een paar kippen rond. Wel achter glas, want anders zouden ze de mis verstoren. Via een luidspreker werd er toch regelmatig in de kerk gekakeld.

Toen nog even 10 km naar het eindpunt van de dag. Net buiten de stad de Oja, en de brug, die door die beroemde monnik is gebouwd. Weer lange landwegen, maar er was een groot verschil met het stuk van 's morgens: toen lag de autoweg N-120 meer dan 2 km van de Camino af, nu hoorden we meer dan een half uur de vrachtauto's en wagens op slechts 10 meter afstand voorbijrazen. Fijn dat we toch nog even in het dorpje Granon konden bijkomen. Voorbij Granon nog 6 km naar Castildelgado. Al vrij snel passeerden we de provinciegrens van Rioja naar Burgos. Het landschap veranderde niet ingrijpend.

Bij de stempelpost in Recedillo kocht Arie een kalebas. De juffrouw van het toeristenbureau bond die professioneel aan zijn stok vast. Gaf toch weer extra cachet. De overnachting bleek een chauffeurscafé te zijn, altijd gezellig. Niet ver daar vandaan zat een club. Enige figuren hadden wel zin om daar naar toe te gaan (beweerden ze tenminste), maar een echte pelgrim gaat na 22:00 uur (uiteraard) met zijn metgezel(in) in de slaapvertrekken de nacht doorbrengen!



-Peter van de Ven-

(wordt vervolgd)

**De redactie
wenst alle lezers
prettige feestdagen
en een
voorspoedig 2010**

Wandelen in België Grote Routepaden

Van Stralenstraat 40 2060 ANTWERPEN

Tel.00 32 32 32 7218

Fax 00 32 32 31 8126



37^e Nieuwjaarswandeltocht te MILSBEEK zondag 10 januari 2010

Start en finish: Trefpunt Kerkstraat 31
6596 AK Milsbeek

Afstanden en starttijden: 42 km: vanaf 07:00 u (marathon)
28 km: vanaf 08:00 u
20 km: van 09:00 tot 13:00 u
12 - 6 - 2,5 km: van 09:00 tot 14:00 u

Inlichtingen: website: www.wsvmilsbeek.nl
mail: wsv.milsbeek@ziggo.nl
tel: 0485 - 322325
Korhoenderveld 109, 5431 HC Cuijk



TRIUMPH

SPORTPRIJZEN

Azaleastraat 30 5492 JB Sint-Oedenrode

Tel. (0413) 47 29 71 GSM (06) 10 88 58 54

De Koppele 56 5632 LB Eindhoven

GSM (06) 19 15 86 68

www.triumphsportprijzen.nl

„U bent bij ons van succes verzekerd!“

CAFE- BIJARD
FEESTZAAL
DU COMMERCE

Elly en Twan
Tel. 040 206 20 19
Langstraat 8 - Leende

Bruiloften
Koffietafels
Recepties
Feestavonden
Warm/koud buffet